

Dag, leuk dat je weer kijkt naar een van de korte overdenkingen die Gabriel Financiële Dienstverlening je aanbiedt in deze 40 dagentijd. Het thema van vandaag is: ommekeer door genade.

En we lezen uit de Bijbel Lukas 19:1-10. <sup>1</sup> Jezus ging Jericho in en trok door de stad. <sup>2</sup> Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. <sup>3</sup> Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. <sup>4</sup> Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. <sup>5</sup> Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven.' <sup>6</sup> Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. <sup>7</sup> Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' <sup>8</sup> Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.' <sup>9</sup> Jezus antwoordde: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. <sup>10</sup> De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Misschien kan je het je nog herinneren, misschien op school vroeger, misschien heb je op de zondagsschool gezeten of misschien op de kinder- of tienerclub. Maar een van de misschien wel meest bekende kleurplaten vanuit de bijbel is misschien wel dit verhaal. Dat je daar Zacheüs ziet zitten, een beetje voorover gebogen, hangend over een tak, kijken naar beneden. Want Jezus kwam voorbij. En dan staat hier dat deze man Jezus wilde zien omdat hij benieuwd was naar wie Hij was. Dat is interessant natuurlijk, misschien willen jij en ik Jezus wel vaak zien om te zien wat Hij doet. Wat Hij allemaal voor jou en mij zou willen doen, wat Hij allemaal zou moeten betekenen voor jou. Maar Zacheüs wilde hem zien om te zien wie hij was. En van Zacheüs wordt gezegd dat hij een tollenaar is, in dienst van de bezetter. Geld innen, in dienst van de vijand en dan staat er ook nog even wat, bijna plastisch bij, dat hij rijk was. En als je kijkt naar andere verhalen hier in Lukas dan zie je dat rijkdom en geld speelt in dit deel van de Bijbel wel even een rol. Jezus gaat daar op in. Je hebt het verhaal van de rijke jongen die bij Jezus komt met de vraag wat hij moet doen. Het gaat over die kameel en rijkdom en het oog van de naald, je kent het misschien wel. En Jezus maakt in ieder geval heel erg duidelijk hier, in dit deel van de bijbel dat als het gaat over rijkdom dat het de neiging heeft, het krijgt zelfs de naam van een God: Mammon, dat het de neiging heeft om over ons te heersen in plaats van andersom. En daarmee heer van ons leven te worden in plaats van Jezus. Dat is de belangrijkste les waarschijnlijk. Zijn wij heer over wat wij ontvangen, waar we eigenaar van zijn, wat ons eigendom is. Of is ons rijkdom en eigendom heer over ons en bepaalt het ons gedrag. Zacheüs is rijk, met geld wat hem niet toekomt. En toch wil hij zien wie Jezus is. En hij is klein, mensen staan in de weg en hij klimt in die boom, kijkt naar beneden en ziet Jezus voorbij komen. En terwijl Jezus voorbij komt staat Hij stil en kijkt hij omhoog. Ik weet niet hoe Zacheüs zich gevoeld moet hebben, maar dat moet een moment zijn geweest dat van een grote je-adem-stokt, Jezus stopt. En Hij noemt z'n naam, hoe kent hij die. Misschien heeft hij zijn naam wel eens gehoord van Mattheus of Levi. Een van z'n eigen leerlingen, die tenslotte ook tollenaar was. Die zullen elkaar gekend hebben. Zacheüs, je moet nu naar beneden komen. Onmiddellijk. Want vandaag nog, heden staat er in een andere vertaling, prachtig, vandaag nog moet ik in je huis zijn. En die boodschap lijkt misschien heel gewoon, omdat het zo gewoon was in die

cultuur toen, om bij elkaar te eten. Maar er zit iets heel dringends in van Jezus, vandaag nog, nu. En dat zegt hij ook tegen jou en ook tegen mij. Ik wil vandaag nog bij je zijn, in je huis. Daar waar jij woont, waar je bent, waar je leeft. Daar wil ik komen. En dan kun je twee dingen doen, je ogen sluiten, je oren dicht proppen, weglopen en denken dat wil ik niet. Of je kunt zoals Zacheüs doen, hem met vreugde binnen laten. Kom maar, u bent welkom. En dat gebeurt. Jezus gaat met Zacheüs mee. En dan zie je wat er gebeurt, mensen daar omheen zeggen: kijk eens die Jezus. Ze hebben geen flauw idee dat ze het evangelie verkondigen, want ze zeggen Hij is vandaag bij een zondig mens naar binnen gegaan. Ja, dat klopt. Dat doet Jezus voortdurend. Hij komt voortdurend bij jou en mij binnen. In en ons huis, bij jou en mij. En wat daar besproken is daar zegt de bijbel niks over. Dat hoeft ook niet altijd. We hoeven niet continue duidelijk te maken wat Jezus in ons leven wel duidelijk maakt. Ergens zit er iets heel erg intiem. Tussen wat Jezus komt doen in jouw leven en het mijne. Wat wij daarover met elkaar bespreken. Maar dat er genade komt en een ommekeer in het leven van Zacheüs is duidelijk. Want alles wat hem niet toekomt geeft hij terug en zelfs meer dan dat. En Jezus zegt 'ja, dat is genade, er is vergeving gekomen, heling in dit huis. Want hij is ook een kind van Abraham en ik ben gekomen zegt Jezus om wat verloren gaat, omdat op te zoeken. Om dat te helen. En wat Zacheüs zegt, want Zacheüs staat hier, en hij staat ook, Jezus richt mensen op, daarom is hij ook de opstanding van het leven. Jij mag opstaan. Elke keer weer. Het enige wat je moet doen is Jezus vol vreugde in je leven laten. En dat is een ommekeer van genade. a