

Zo word je financieel adviseur:

- Je volgt de WFT-Opleidingen (Wet Financieel Toezicht). Er zijn diverse modules: schade, pensioen, leven, hypotheek en vermogen.
- Op een hoger niveau kun je de FFP (Federatie Financiële Planning) doen of de universitaire MFP (Master Financiële Planning) en verzekeringskunde.
- Regelmatige bijscholing is noodzakelijk.
- Brutosalaris tussen de 2.500 en 4.500 euro in de maand, afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding.



Tekst: INGE-MIRJAM BOSVELD Beeld: CHALITA GABRIELLE Styling en visagie: MARIANNE MUYS

Natasja van der Laan,
32 jaar
Financieel adviseur
en oprichter/eigenaar
van Gabriel Financiële
Bescherming

‘Ik verkoop vertrouwen’

Mijn werkdag

“Dertig seconden nadat ik wakker ben, zit ik met m’n laptop open in bed. Ik doe eerst alle klussen die me energie kosten, zoals verslagen schrijven. Dat kost zo’n twee uur, ondertussen eet ik. Pas dan mag ik van mezelf de nieuwe mail bekijken. Daarna ga ik douchen en vervolgens naar kantoor. Maar dan zit het vervelendste werk er al op.

Mijn bedrijf geeft mensen een integraal advies over hun financiële situatie. Mensen hebben meestal slecht zicht op hun eigen financiële balans. Ze denken: we hebben het goed geregeld. Maar ze hebben geen idee wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Door inzicht te bieden voorkom je dat mensen in een financieel penibele situatie terechtkomen. Bij dat advies draait het om vertrouwen: mensen moeten vertrouwen in ons hebben.”

Om financieel adviseur te worden, moet je...

“... passie hebben om mensen te helpen. Ik geloof echt dat mensen gelukkiger worden door ons advies. Je moet natuurlijk ook feeling voor getallen hebben en planmatig kunnen werken. Daarnaast moet je intelligent en leergierig zijn: de wetten en regels zijn complex. Het is een mooie baan, maar niet relaxed. Er zijn pieken en dalen, maar het kan gebeuren dat je weken van 70 uur maakt. Onze medewerkers mogen zelf hun uren indelen en ook zelf bepalen hoeveel vakantie ze nemen. Ik geloof erg in eigen verantwoordelijkheid.”

Droombaan?

“Als twaalfjarige wilde ik de zending in. Ik was altijd heel doelgericht, en ik geloofde, dus het leek me logisch. Maar mijn talenten en interesses lagen op andere terreinen. Ik was als studente erg ondernemend en op mijn achttiende organiseerde ik een enorm voetbaltoernooi in het kader van mijn opleiding. Daarvoor ging ik allerlei verplichtingen aan met leveranciers. Toen het toernooi letterlijk in het water viel, bleef ik achter met een schuld van 1.200 gulden. Ik kon wat geld lenen van mijn ouders, maar ben vervolgens naast mijn studie vijf avonden in

de week gaan werken, om de schuld af te lossen. Na een halfjaar had ik alles afbetaald. Zo belandde ik in de advieswereld. Hoe het er daar aan toeling, vond ik vreselijk. Ik wilde op een integere manier advies geven. Daarom ben ik voor mezelf begonnen.”

Mooi moment

“Het mooiste vind ik dat ik mensen gelukkig zie worden, omdat ik ze financiële rust geef. Achteraf krijg ik regelmatig bloemen, kaarten en attenties van mensen die blij zijn met mijn adviezen. Het is zelfs voorgekomen dat een klant zei: ‘Je hebt mijn huwelijk gered.’”

Minder leuk

“Als mensen een advies krijgen, maar ze luisteren toch naar goedwillende familie of vrienden die er naar hun idee kijk op hebben. Dat vind ik wel jammer. De oplossing is dan niet optimaal. Wij werken integraal en weten goed hoe de verschillende voorzieningen werken. Ik kan veel voor mensen betekenen. Wij weten potjes te vinden, waardoor er regelmatig zo maar 3.000 euro boven tafel komt. Op die manier is mijn uurtarief zo terugverdiend.”

Het thuisfront

“Mijn verloofde werkt in de farmacie. Mijn werk is echt mijn passie, maar ik vind het fijn dat hij heel ander werk heeft. Hij snapt gelukkig wel snel waar ik het over heb als ik iets vertel. Samen reizen we ook graag naar verre landen waar het er compleet anders aan toegaat. En we voetballen allebei. Zo hebben we elkaar leren kennen, op een voetbaltoernooi!”

Info: www.gabrielfb.nl

Natasja van der Laan is ook te gast in Nederland Zingt op Zondag. Zondag 6 april, 8.55 uur, Nederland 2.

‘Ik bleef achter met een schuld’

