

Week 1: God en wij

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 1 t/m 4

Dag 1

Auteur: Paul van der Laan
Dag: woensdag 17 februari 2021
Weekthema: God en wij
Dagthema: God is Heer

UIT DE BIJBEL - 1 Kronieken 29:11-12

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. (HSV)

Als het Joodse volk op vrijwillige basis giften heeft gegeven voor de bouw van de tempel in Jeruzalem, benadrukt David in zijn dankgebed dat wij in feite teruggeven van hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd. Alles is immers door Hem geschapen en wij zijn rentmeesters over Zijn schepping.

UIT HET LEVEN

Ebenezer Scrooge is de hoofdpersoon uit de roman *A Christmas Carol* (1843) van Charles Dickens. De moraal van dit bekende "kerstverhaal" is dat het er niet toe doet of je veel geld hebt, maar om wat je er mee doet. Scrooge verandert van een gierige zakenman in een filantroop als hij door een blik in de toekomst beseft, dat hij door zijn huidige houding alleen maar vijanden maakt. Hij merkt dat hij door zijn nieuwe levenshouding in plaats van gehaat, nu door iedereen geliefd wordt. Hij wordt er zelf ook veel gelukkiger door. Zijn rijkdom heeft een bestemming gevonden.

Als Jezus Heer is over ons leven, dan is Hij dat ook over onze materiële bezittingen. De slogan *What Would Jesus Do?*, afgekort als *WWJD*, werd een rage in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het ontstond in de Reformatorische kerk in het plaatsje Holland, in de staat Michigan in de Verenigde Staten en sloeg vervolgens ook ver daarbuiten aan. Vele christenen droegen armbanden met de inscriptie *WWJD*. Het was een manier voor christenen om na te denken over hoe zij in lijn met hun geloof behoorden te handelen. Het onderwerp was niet echt nieuw. Al in 1886 had Charles Sheldon uit Topeka, Kansas, een serie preken over dit onderwerp gehouden. Zijn boek *In His Steps: What Would Jesus Do?* werd immens populair. Als wij belijden dat ons geld in feite God toebehoort, dan is het ook passend om bij onze uitgaven de vraag te stellen: Wat zou Jezus doen?

UITSPRAAK

Een doodshemd heeft geen zakken (Spaans spreekwoord)

UITDAGING

Denk aan manieren hoe je kunt uitdrukken dat je bezittingen God toebehoren. Een platte manier zou zijn om gele stickers op een aantal dierbare bezittingen te plakken met de tekst: "van God". Je zou in de naam van je bankrekening ook een verwijzing naar de werkelijke bezitter kunnen opnemen. Heb je zelf een idee?



Dag 2

Auteur: René van Loon
Dag: donderdag 18 februari 2021
Weekthema: God en wij
Dagthema: God kent ons

UIT DE BIJBEL - Psalm 139:3-4

*U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.*

God kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. Dat is wat David in deze Psalm onderstreept. Dat besef kan ons angstig maken. David zelf heeft grote fouten gemaakt in zijn leven. Hij wilde soms wegluchten uit Gods blikveld. Maar, zo zingt hij, dat lukt niet, hoe ver je ook reist. Daarom kun je het beter van de andere kant benaderen. Dat God je kent, geeft vooral rust. Wat zou je voor Hem willen verbergen? David eindigt de Psalm met een gebed of God hem ten volle wil doorgronden en het verkeerde wil wegnemen. Dan is het goed, voor nu en voor eeuwig.

UIT HET LEVEN

Eén van onze zonen woont boven de Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid. Hoewel deze wijk niet goed bekend staat, is het gebied rond deze markt heel veilig. Waarom? Er staan overal camera's. Iedereen wordt op die manier in de gaten gehouden. Heb je niets te verbergen, dan geeft cameratoezicht je een veilig gevoel. Maar heb je kwaad in de zin, dat voelt dit toezicht als een bedreiging.

Hetzelfde geldt voor je geloofsleven. Het besef dat God je helemaal kent kan twee dingen met je doen. Als je van bepaalde dingen weet dat ze op het randje zijn, of zelfs daarover, dan wil je dat liever voor God verbergen. Je gaat dan het woordje 'eigenlijk' gebruiken. 'Eigenlijk zou ik..., maar ja...' Gods alwetendheid maakt het leven dan lastig.

Het wordt anders als je beseft dat God alleen maar het goede voorheeft met jou. Dan geeft zijn alwetendheid je juist een gevoel van rust en veiligheid. Hij wijst je de beste weg, ook als het gaat om je werk, je relaties, de manier waarop je omgaat met je bezit en je tijd.

UITSPRAAK

Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.

UITDAGING

Zet eens op een rijtje welke dingen je, als je heel eerlijk bent, onrustig maken wanneer je bedenkt dat God alles ziet en weet. Breng deze dingen in gebed en vraag aan God hoe Hij wil dat je hiermee omgaat.

Dag 3

Auteur: René van Loon
Dag: vrijdag 19 februari 2021
Weekthema: God en wij
Dagthema: Betrouwbare rentmeester

UIT DE BIJBEL - Lukas 16: 10-11

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

In Lukas 16 plaatst Jezus de keuzes die wij hier op aarde maken in het licht van de eeuwigheid. Jezus vertelt over een rentmeester die geld en goed gebruikt om vriendschappen voor het leven mee op te bouwen. Hoe onrechtvaardig deze man ook is, de 'kinderen van het licht' kunnen van hem leren, zegt de Meester. Geld krijgt pas betekenis is als je er anderen mee helpt. Zó krijgt geld eeuwigheidswaarde. De manier waarop wij hier op aarde met ons geld omgaan is dus een test voor onze betrouwbaarheid: als wij ons geld inzetten ten dienste van God en mensen, hebben we begrepen waar het om draait: de liefde tot God en de naaste. Dan vertrouwt onze hemelse Vader ons ook grotere dingen toe, zelfs het eeuwige leven.

UIT HET LEVEN

Het is meestal erg handig als één van je burens een sleutel heeft van je huis. Als je een keer per ongeluk de voordeur achter je hebt dichtgetrokken en je bent je sleutelbos vergeten, is het prettig als je burens je weer in jouw eigen huis kunnen laten. En als ze ook nog tijdens je vakantie de planten willen verzorgen, is dat helemaal plezierig. Maar als je ergens nieuw komt wonen, aan wie vertrouwt je die sleutel dan toe? Dat is nogal wat! Hoe weet je dat die ander betrouwbaar is? Vaak krijg je al snel een beeld van iemand door kleine dingen. Hoe gaat die ander om met zijn of haar kinderen? Gedraagt de ander zich sociaal? Hoe gaat die ander om met zijn of haar eigen spullen? De gewone, kleine dingen laten zien hoe iemands karakter is.

UITSPRAAK

Roofdieren tonen hun ware aard als ze bloed zien; mensen als ze geld zien.

UITDAGING

Kijk eens in je bank-app of in je mapje met bankafschriften naar uitgaven die je deed in één week. Als je uitgaven een test zijn voor je betrouwbaarheid, hoe kom je dan uit die test?

Dag 4

Auteur: René van Loon
Dag: zaterdag 20 februari 2021
Weekthema: God en wij
Dagthema: Vertrouwen in God

UIT DE BIJBEL - Filippenzen 4: 19

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Als Paulus in Rome gevangen zit, ontvangt hij een gift vanuit de gemeente in Filippi. Hij is daar diep ontroerd over. In de brief aan de Filippenzen uit hij zijn dankbaarheid. 'Maar omgekeerd', schrijft hij, 'zal mijn God - de God die voor mij zorgt - ook voor jullie zorgen! Alles wat jullie nodig hebben zal Hij jullie geven. Dat zal Hij royaal doen, "overeenkomstig Zijn rijkdom" en "in heerlijkheid", niet vanwege jullie verdienste, maar vanwege het offer van Jezus Christus.

Als we leven in verbondenheid met God, door Jezus Christus, dan mogen we het volste vertrouwen hebben dat Hij het ons aan niets laat ontbreken.

UIT HET LEVEN

Als gezin hebben we vaak ondervonden dat God voorziet. In de jaren dat onze vier kinderen jong waren, leefden we van één 80 %-salaris. Dat was geen vetpot, maar we kwamen nooit iets tekort. Vaak stonden we versteld over Gods goede zorg. Zo kregen we verschillende keren een zak met gebruikte kinderkleren, die zó mooi waren, en van zo'n kostbaar merk, dat onze kinderen ze maar wát graag naar school aandeden. De zorg van God maakte diepe indruk op ons, en gaf ons een vrij en onbekommerd gevoel. Toch ben je ook mens en zaten we ook weleens in de piepzak. Later beseften we dan weer hoe onnodig dat was. Als de Heer van het heelal je Vader is, dan eer je Hem door volledig op Hem te vertrouwen.

UITSPRAAK

De voorzienigheid Gods betekent, dat God zich voor de vrijheid, het geluk en de volle ontplooiing van de mens inzet.

J.H. Gunning jr. (1829-1905, hoogleraar in de theologie)

UITDAGING

Luister naar het lied *Geen zorgen* van de band Sela

(<https://www.youtube.com/watch?v=pQ2dES-wDi8>). Vraag je af welke zin je het meest aanspreekt. Schrijf die op en hang 'm op een zichtbare plaats in je huis.

Week 2: Vrij van schuld

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 5 t/m 6

Dag 5

Auteur: Peter Briscoe
Dag: maandag 22 februari 2021
Weekthema: Vrij van schuld
Dagthema: Diep in de schulden

UIT DE BIJBEL - 2 Koningen 4:1-7

Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienstares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw burens, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.

UIT HET LEVEN

Lisette is een weduwe. Haar man stierf aan een hartaanval en liet haar achter met twee kleine kinderen en een behoorlijke schuld. Zomaar een van de vele mensen voor wie het Bijbelverhaal van vandaag een voorloper is. Lisette kon gelukkig een beroep doen op de Stichting SchuldHulpMaatje. Carla, een vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje, kwam bij haar aan huis en samen begonnen zij haar schulden in kaart te brengen, om vervolgens een plan te ontwikkelen om haar te helpen vrij te komen. Met Carla's hulp volgde Lisette enkele principes uit ons Bijbelverhaal. Allereerst vroeg Lisette hulp! Ten tweede, ging zij met Carla samen bidden om Gods hulp. De vrouw uit ons Bijbelverhaal werd door Elisa bevraagd: "Wat heb je in huis?" "Ik heb niets," antwoordde de vrouw, "behalve een beetje olie." Dat is eigenlijk de derde stap in het proces. God begint altijd met wat je hebt, niet met wat je niet hebt! Carla ging zitten met Lisette en maakte een lijst van haar schulden, en ook van haar bezittingen. Beiden lijsten werden aan de zorg van de Heere toevertrouwd. Lisette had een auto en wat andere spullen die ze op Marktplaats kon verkopen. Het geld werd gebruikt om een deel van de schulden af te betalen.

Carla hielp Lisette om haar administratie op orde te brengen en een begroting te maken. Daaruit bleek dat, met wat besparingen op enkele verzekeringen, een paar honderd euro per maand gevonden werd om, bovenop de normale betalingen, wat extra af te lossen. Carla hielp Lisette met haar communicatie met de schuldeisers. Ook konden zij samen een regeling treffen met de belastingdienst en de Gemeentelijke Kredietbank, zodat de maandelijkse aflossingen binnen haar begroting betaald konden worden. Vanuit de diaconie van haar gemeente kon Lisette ook financieel worden geholpen. Lisette was God erg dankbaar voor Zijn hulp en in het bijzonder voor de hulp van maatje Carla.

UITSPRAAK

Je denkt misschien dat je het alleen af kan; maar het is zoveel beter wanneer je iemand hebt om je te helpen. Lennart - die diep in de schulden zat.

UITDAGING

Wanneer je problematische schulden hebt, neem dan contact op met www.SchuldHulpMaatje.nl

Dag 6

Auteur: Andries Knevel
Dag: dinsdag 23 februari 2021
Weekthema: Vrij van schuld
Dagthema: Hoe zwakken de sterken beschamen

UIT DE BIJBEL - 1 Korinthe 1:27

Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.

UIT HET LEVEN

Paulus draait het schema van de wereld om. Het gaat in het Koninkrijk van God niet om de sterken, de machtigen, de rijken en de aanzienlijken. Maar het gaat om de zwakken, de armen, de behoeftigen en de onaanzienlijken. Zalig de armen van geest en de strijders voor gerechtigheid.

Twee jaar geleden stond ik in Athene op de Areopagus, de plek waar Paulus de aanzienlijken en de filosofen van die tijd toesprak. Als ik me half omdraaide, zag ik hoog boven mij de Akropolis uit torenen, met onder meer het Parthenon. De plekken van de macht en het aanzien van die tijd.

Dat moet Paulus ook gezien hebben. Wat een moed en geloof heeft hij gehad om dwars tegen de sterken van die dagen het Evangelie van eenvoud, overgave en geloof te preken. Hij stond daar in zijn eentje. Als zwakkeling. Dat kreeg hij ook van zijn publiek te horen. Ze maakten grappen over hem en lieten hem duidelijk merken hem te minachten.

Zijn boodschap ook, want toen hij over de opstanding sprak, begonnen ze te lachen. Kom later nog maar eens terug, zeiden ze, terwijl ze er niet over dachten hem ooit nog uit te nodigen. Daar stond een zwakke man. Maar een man met een krachtige boodschap. Een boodschap die de wereld zou veroveren. Zou hij aan deze gebeurtenis hebben gedacht toen hij een paar jaar later zijn brief aan Korinthe schreef?

Wat mooi, dat het Evangelie voor zwakke mensen is. Dan hoef ik me in ieder geval niet sterker voor te doen dan ik ben.

UITSPRAAK

God vraagt geen groot geloof, maar een geloof in een grote God. Corrie ten Boom

UITDAGING

Voel jij je wel eens zwak, als het om geloof gaat? Gaat het dan om materiële dingen of (ook) om het geestelijke? Is het geloof dan ver weg?

Bedenk eens hoe God jouw zwakte kan gebruiken. Want God heeft geen stoere mannen en vrouwen nodig. Maar mensen die zich helemaal afhankelijk van God weten. Want dan pas ben je sterk.

Dag 7

Auteur: Wim Kater
Dag: woensdag 24 februari 2021
Weekthema: Vrij van schuld
Dagthema: Beter een leengever dan één die leent

UIT DE BIJBEL - Lukas 6:35

Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

Jezus verbindt hier het liefhebben van je naaste, het goede doen én lenen aaneen. Het uitlenen is dus niet gericht op het mogelijke rendement, maar op het goede doen. Heel concreet richt Jezus hiermee zijn woorden tot je hart, om jou uit te nodigen te leven met volledige focus op God en volledig te vertrouwen dat Hij voor je zorgt. En dat Gods zorg toeneemt naarmate jij meer geeft aan vriend en vijand.

UIT HET LEVEN

Als je dit Bijbelgedeelte op je in laat werken, krijg je een beeld wat zo tegendraads is aan wat ik voel, denk, hoor en zie; als ik dit zou presenteren zonder Bijbelse context zou ik minachtende blikken krijgen, wellicht honende woorden horen. Of in een vriendelijke vorm te horen krijgen: “maar je hebt ook je verstand gekregen.”

Wat is de sleutel? Moet ik een soort nieuw boek met regels eigen maken? Moet ik me nu trainen in anders denken? Nee! Jezus spreekt hier over het hart van het koninkrijk van God, dat is Hij Zelf. Jezus laat zien dat Zijn Koninkrijk bestaat uit absurde generositeit: Hij en zijn volgelingen geven vanuit het besef dat ze niet armer, maar rijker worden door alles te geven. En het schurende punt in dit gedeelte is dat Hij het niet beperkt tot immateriële zaken: heel concreet heeft hij ook over geld en daarmee over bezit.

Zelf heb ik ontdekt dat mijn houding van zuinigheid, waarbij ik alleen wilde delen als de persoon en of het verhaal paste bij mijn visie, me minder vreugde gaf, dan in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest te doen/delen, ook aan hen die geen verhaal/visie hebben.

UITSPRAAK

Onbekommerd geven getuigt van een levend geloof.

UITDAGING

Bedenk wat jij het allerbeste vindt om te geven aan iemand en geef dat aan de slechtste persoon die je kunt bedenken. Dit kan iets materieels zijn, maar ook een uitspraak vanuit je hart. Besef dat God heel concreet liefde, inzicht en wijsheid kan geven hierin!

Dag 8

Auteur: Bram Rebergen
Dag: donderdag 25 februari 2021
Weekthema: Vrij van schuld
Dagthema: Bidden en hulp zoeken

UIT DE BIJBEL - 2 Koningen 4:1-7 (lev 25:39)

De olie van de weduwe

Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen.

Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie.

Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw burens, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn.

Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is.

Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin.

En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen.

Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.

VIDEOBOODSCHAP:

<https://www.youtube.com/watch?v=zyRWoFacghs&t=1s>

Dag 9

Auteur: Wim Kater
Dag: vrijdag 26 februari 2021
Weekthema: Vrij van schuld
Dagthema: Los zoveel mogelijk af

UIT DE BIJBEL - Spreuken 3:27-28

Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen. Zeg niet tegen je naaste: Ga heen en kom nog eens terug en morgen zal ik het geven, terwijl het bij jou is.

Een zeer praktisch Bijbelgedeelte. Het heeft direct iets te zeggen over hoe we omgaan met geleende goederen, waaronder geld, maar ook over onze houding naar de naaste. Als je de mogelijkheid hebt om het geleende terug te geven en/of de ander te helpen, doe het dan. Nu! Niet uitstellen tot morgen wat je vandaag kan doen, staat er eigenlijk in vers 28.

UIT HET LEVEN

Als ik een Bijbelboek zou moeten noemen met zeer praktische inzichten en lessen, staat Spreuken zeker in mijn top 3. Spreuken 3: 5 en 6 zijn voor mij levensveranderend geweest, zeker in mijn zakelijke setting. Waarom noem ik dat vandaag? Hier ligt namelijk een stevige basis voor de verzen die vandaag centraal staan: vs 27 en 28. Vroeger spaarde en rekende ik met een basisgevoel van zekerheden creëren en inbouwen voor de toekomst. Oh ja, ik bad ook om wijsheid en zegen, maar betrok God niet bij de inhoud. Tot ik leerde om in alles (ja echt: in alles) God te vertrouwen en te betrekken. En dan als tweerichtingsverkeer: niet alleen vragen, maar ook luisteren wat Hij zei en zegt. Deze basishouding bepaalt ook dat we anders gaan kijken naar leningen: niet berekenend alles zolang mogelijk vasthouden, maar teruggeven wat je kan teruggeven. Het maakt je schuldenvrij, maar geeft ook anderen weer ruimte.

UITSPRAAK

Vertrouwen op God geeft ook de financiële vrijheid om af te lossen.

UITDAGING

Heb je nog schulden of zaken in je bezit die je van iemand geleend hebt? Maak een concreet plan hoe je deze schulden gaat aflossen. En vergeet niet om de Heilige Geest te vragen wat wijsheid is. En natuurlijk kun je ook goede (christen) adviseurs vragen om wijsheid.

Dag 10

Auteur: Wim Kater
Dag: zaterdag 27 februari 2021
Weekthema: Vrij van schuld
Dagthema: Failliet rijmt op niet

UIT DE BIJBEL - Psalm 37:18-21

De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen. (NBV) Als je tijd hebt, lees eens heel psalm 37. Het is boeiend om te lezen dat als het gaat om rechtvaardig leven het hier (zoals in heel de Bijbel) gaat om een rechtvaardig hart, waar gedrag en houding uit voortvloeit. Bij failliet wordt in de Nederlandse cultuur al snel een gevoel van schuld, schaamte en/of falen gevoeld. Lezend in psalm 37 valt op dat het hier gaat om het hart. En de rechtvaardige is niet rechtvaardig vanwege zijn daden, maar vanwege een daad van de Rechtvaardige, God Zelf! Hun erfelijk bezit is eeuwig (vs18), zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil (o.a. faillissement), zij zullen verzadigd worden. Wat een bemoediging om te ontvangen en uit te delen!

UIT HET LEVEN

In zijn boek *“Jouw geld telt”* deelt Howard Dayton lezenswaardige lessen over het omgaan met geld. Eén van de zaken die mij trof was zijn reflectie op faillissement. Hij maakt hierin onderscheid tussen noodzakelijke en niet noodzakelijke faillissementen. Wat mij in het algemeen opvalt is dat ondernemers vaak een gevoel van schaamte en schuld ervaren, als ze hiermee te maken krijgen. De kern hierin is niet zozeer de gebeurtenis, maar hoe heb jij hierin vanuit je hart geopereerd? En hoe ga je om met de schuldeisers? Het verschil zie je terug in Psalm 37:21: de zondaar brengt niet terug, de rechtvaardige geeft wel terug. Ofwel leef je middenin een zware situatie zoals een faillissement met God voor ogen, of jouw situatie voor ogen?

Met dat je dit leest doe ik een oproep om in mededogen betrokken te zijn met ondernemers die hiermee te maken hebben(gehad): geef ze een luisterend oor, een geïnspireerd advies, een schouder en wellicht een nieuw perspectief. Ze verdienen ons respect.

Uitspraak

Als geld en vermogen je focus zijn, leidt dat altijd tot armoede.

Uitdaging

Neem in deze het adagium “bid en werk” ook serieus: ken jij iemand die het momenteel financieel zwaar heeft, een faillissement meemaakt of mee heeft gemaakt? Neem eens contact op, bied een luisterend oor en bid samen met deze persoon. En sta open voor een hemels perspectief op en in de situatie.

Week 3: Vraag advies - wees eerlijk

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 7 t/m 8

Dag 11

Auteur: Wim Dekker
Dag: maandag 1 maart 2021
Weekthema: Vraag advies - wees eerlijk
Dagthema: De Bijbel als richtsnoer

UIT DE BIJBEL - Psalm 119:24

Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers.

Psalm 119 is het langste gedicht dat in de Bijbel voorkomt. Het verwoordt de vreugde van de dichter over het feit, dat hij niet op de tast zijn weg door het leven hoeft te zoeken. Zijn God dankt hij uitbundig vanwege het feit, dat Hij een sprekende God is. De Thora, dat het eerste deel van de Bijbel is, en dat voor de gelovige jood tegelijk het belangrijkste deel is, begint met te vertellen dat God sprak. *'God sprak zijn Woord en het licht werd geboren, 't licht dat vandaag onze dag nog is'*. Gods woorden bewerken licht, leven, vreugde. Dat was niet alleen zo aan het begin van de schepping, maar dat is nog altijd zo. Wanneer we lezen in de bijbel, zoeken naar licht op ons pad, dan zullen we dat ontvangen. We zullen niet verdwalen in de wirwar van het leven, in het struikgewas van onze eigen gedachten.

UIT HET LEVEN

Het joodse volk kent een feest, dat heet: 'Vreugde der wet'. Dan worden de Thora rollen uit de ark gehaald, en er wordt mee gedanst in de synagoge en soms ook daar buiten. Zo wordt zichtbaar gemaakt hoe blij de gelovigen zijn met de woorden van God.



Christenen kennen dat feest niet, maar een vriend van mij vertelde dat hij bijbels uitgedeeld had in een afgelegen dorp in India. Degenen die zo'n bijbel kregen waren er dansend en springend mee naar huis gegaan. Toen hadden ze er natuurlijk nog niets in gelezen, maar ze hadden er wel op voorhand het goede gevoel bij.

UITSPRAAK

'Een trouw of een gul mens word je niet van een verdubbelde inspanning om morele regels te volgen'. (Tim Keller)

UITDAGING

Zodra je je hoofd moedeloos laat hangen wanneer je de bijbel leest, is er iets mis. Ga dan bij jezelf na wat het probleem is. Vind je het een te grote opgave wat je leest? Denk je dat het je teveel kost? Lees dan niet verder. Maar dank eerst God voor wie Hij is. Hij wil jouw bron van vreugde zijn. Wat Hij je vraagt dient nergens anders toe dan om je bij die vreugde te bewaren.

Dag 12

Auteur: Wim Dekker
Dag: dinsdag 2 maart 2021
Weekthema: Vraag advies - wees eerlijk
Dagthema: De beste raadgever

UIT DE BIJBEL - Psalm 32:8

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.

We zouden kunnen denken, dat in deze tekst God aan het woord is, maar wanneer we het verband goed lezen, is hier de dichter van de psalm zelf aan het woord. Dat hoeft geen tegenvaller te zijn, want het is ook zeer de moeite waard om naar hém te luisteren. Hij is namelijk gestopt met zijn grote fouten onder het tapijt te veegen. In plaats daarvan heeft hij ze eerlijk opgebiecht aan God. En nu raadt hij ons aan dat ook te doen als dat nodig is. De vastentijd is er voor om schoon schip te maken door aan God en mensen vergeving te vragen. Het opzeggen of meezingen van een heel basic lied kan daarbij behulpzaam zijn, zoals Opwekking 125 <https://www.youtube.com/watch?v=GCUTSYLRtBs>

UIT HET LEVEN

Vroeger werd in Rooms- Katholieke Kerken in de vastentijd vaker gebiecht dan anders. Nu wordt maar heel weinig meer gebiecht. Ik ken echter een Protestantse predikant, die elke week een ochtend in zijn kerk aanwezig is om de biecht af te nemen. Ooit ervoer hij zelf dat door te biechten een last van hem afviel. Die ervaring gunt hij ook graag anderen. Er blijkt behoefte aan te zijn. Dat laatste wordt bevestigd door psychologen die zeggen dat veel angst en stress te maken hebben met weggestopte schuldgevoelens.

UITSPRAAK

Zondigen is menselijk, volharden in het kwaad is duivels. (Chrysostomos).

UITDAGING

Ga bij jezelf na of je nog iets op te biechten hebt aan God of aan een medemens. Trek de stoute schoenen aan en doe dat dan ook. Heb de moed het gesprek aan te gaan met iemand die je goed kent, maar van wie je weet dat hij met een verborgen schuld rondloopt. Dat is meestal niet zo eenvoudig, maar je bewijst er toch de ander een heel goede dienst mee. Wees niet veroordelend, maar sluit zo mogelijk aan bij een eigen ervaring, durf jezelf daarin kwetsbaar te maken.

Dag 13

Auteur: Wim Dekker
Dag: woensdag 3 maart 2021
Weekthema: Vraag advies - wees eerlijk
Dagthema: Twee weten meer dan één

UIT DE BIJBEL - Spreuken 11:14

Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers.

In het Bijbelboek 'Spreuken' vinden we levenswijsheid, beproefde raad. De praktijk heeft de waarheid van deze woorden aangetoond. Er zijn niet alleen bestuurders en uitvoerders van besluiten nodig. Het is ook heel belangrijk dat bestuurders zich omringen met een team van goede adviseurs. In de Bijbel wordt een aantal keren verteld van koningen die zich door goede raadgevers lieten adviseren, maar soms luisterden ze dan toch nog weer naar de verkeerde. Een 'veelheid' van raadgevers is dus soms ook wel een probleem. Je moet dan zelf nog wel kiezen naar wie je luistert. Het is belangrijk bij tegenstrijdige adviezen een eerlijke afweging te maken en niet te snel de raad te volgen, die jou voordelig lijkt. Je moet juist veel aandacht geven aan de raad die je in eerste instantie niet zo goed uitkomt.

UIT HET LEVEN

Juist vanmorgen las ik een vraagggesprek met een politicus, met wiens partij het niet goed ging. Hoe komt dat, vroeg de journalist? Ik heb me omringd met de verkeerde adviseurs, was het antwoord. In het boek 'Jouw geld telt' staat terecht dat je moet opletten met adviseurs die een geheime agenda hebben. Wanneer ik een goed advies nodig heb, wend ik me vaak tot meer mensen, niet tot één. We zijn geneigd adviseurs uit te kiezen, die ons heel goed liggen, die lijken op onszelf. Daar probeer ik op te letten door in ieder geval ook iemand om raad te vragen, die iets anders in elkaar zit dan ik, maar die wel kundig en integer is. God heeft niet voor niets mensen met heel verschillende karakters en inzichten geschapen. Laten we daar gebruik van maken.

UITSPRAAK

Wie is wijs? Hij die van ieder mens leren wil. Uit: de *Talmoed* (Joodse geschriften).

UITDAGING

Ga bij jezelf na wie je raadgevers zijn. Durf je de raad te overwegen van iemand die je minder goed ligt, maar die wel in zijn levenspraktijk bewezen heeft dat hij wijs is?

Dag 14

Auteur: Wim Dekker
Dag: donderdag 4 maart 2021
Weekthema: Vraag advies - wees eerlijk
Dagthema: We reflecteren Gods karakter

UIT DE BIJBEL - 1 Petrus 1:15,16

Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want ik ben heilig.

Het boekje waarop we ons in deze overwegingen voor de vastentijd oriënteren heet 'Jouw geld telt'. Maar niet alleen je geld telt, alles wat met jouw leven te maken heeft telt. Wanneer je bij de God van Israël hoort omdat je een volgeling van zijn Zoon Jezus bent geworden, dan hoor je *met huid en haar* bij Hem. Je kunt niet een paar terreinen in je leven nog reserveren voor jezelf. Heilig betekent: 'toegewijd aan'. God heeft zich totaal aan ons toegewijd door zijn eigen Zoon naar deze wereld te zenden en op te offeren. Onze toewijding aan Hem kan daarom niet iets tweeslachtigs hebben.

UIT HET LEVEN

Ik heb als pastor in de loop van mijn leven ontdekt, dat de meeste mensen er niet zo van houden op te vallen. Ik herken daar zelf ook wel iets van. Wanneer je opvalt door je manier van leven heb je het idee dat je je steeds moet verantwoorden tegenover de meerderheid, die al dan niet begrip toont. Soms kom je ook alleen te staan. En dat voelt niet prettig. Toch zullen we er vandaag in ons werelddeel wel op moeten rekenen dat we als christenen soms tegen de stroom in zullen moeten roeien. In bepaalde dingen zoals dienstbaarheid aan de *naaste*, zal men ons waarderen, maar in andere dingen die met de dienst aan *God* te maken hebben, zal men ons dom of bekrompen vinden. Daar moet je tegen kunnen.

UITSPRAAK

K. H. Miskotte omschrijft de oproep 'Wees heilig' als volgt: 'Wees anders, want Ik ben anders. Ontken wat Ik ontken, verkies wat Ik verkies en verwerp wat Ik verwerp'.

UITDAGING

Denk nog eens even door over de uitdrukking 'heel uw levenswandel'. Zijn er terreinen van mijn leven, waar ik God niet echt toelaat? 'Geld' is een heel gevoelig onderwerp voor de meeste mensen. We vertellen anderen niet hoeveel geld we hebben en wat we ermee doen. We vertellen het ook God niet. Maar er zijn meer terreinen, waar ik feitelijk voortdurend zelf de dienst uitmaak, als ik eerlijk ben. Durf die te benoemen en ze in gebed bij God te brengen.

*'Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer'.*

Dag 15

Auteur: Wim Dekker
Dag: vrijdag 5 maart 2021
Weekthema: Vraag advies - wees eerlijk
Dagthema: Eerlijkheid helpt je Gods weg te kiezen

UIT DE BIJBEL - Spreuken 4: 24-26

Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet en laten al je wegen vaststaan.

Als je deze spreuken van vandaag leest in hun verband zal je zien dat de Wijsheidsleraar zegt dat je moet beginnen met je *hart* te bewaken. Daarna komen andere ledematen aan de beurt zoals lippen, ogen, voeten. Met het hart bedoelt hij niet het gevoel, maar eerder het navigatiesysteem van ons leven. Als dat niet in orde is, dan komt van de reis door het leven niets terecht. De voeten verdwalen, de ogen worden afgeleid, de oren luisteren naar de verkeerde praatjes, naar nepnieuws en laster. Geef je besturingssysteem de goede input, de database van Gods geboden en beloften.

UIT HET LEVEN

<https://www.youtube.com/watch?v=acPUEPyxNPA>

De link leidt je naar de opname van een heel bekend kinderlied: 'Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet'. Het kost een paar minuten om het hele lied te beluisteren. Als je dat doet merk je dat heel veel lichaamsdelen voorbij komen: oor, oog, hart, hand, voet en nog meer. Het wordt zo lichtvoetig en vrolijk gezongen, dat je bijna zou vergeten hoe lastig het is. Misschien is dat ook wel goed. Wie niet vanuit de vreugde leeft, dat zij helemaal met lichaam en ziel het eigendom is van Jezus Christus, zou onder de zwaarte van de aansporingen kunnen bezwijken. Want ga er maar eens aanstaan in onze tijd, waarin onafgebroken onze zinnen geprikkeld worden. We kunnen daarin trouwens nog wel keuzes maken. We *hoeven* niet alles te zien, te horen, te proeven...

UITSPRAAK

De vraag is niet: 'Voelt het goed?' Maar: 'Zie ik het goed, zeg ik het goed, doe ik het goed?'

UITDAGING

Een moderne vorm van vasten zou kunnen zijn: in deze tijd de smartphone alleen voor de meest noodzakelijk dingen gebruiken. Het is nog niet zo lang geleden dat er helemaal geen smartphone was. Waarom zijn we daar in enkele jaren tijd zo afhankelijk van geworden, dat we denken er niet meer buiten te kunnen? Laat je oogleden voorlopig eens recht vooruit kijken in plaats van naar beneden. Recht vooruit: de weg die je mag gaan door het leven, waar God elke dag nieuwe uitdagingen voor je klaar heeft liggen alsmede nieuwe kracht om die aan te kunnen.

Dag 16

Auteur: Wim Dekker
Dag: zaterdag 6 maart 2021
Weekthema: Vraag advies - wees eerlijk
Dagthema: Al is de leugen nog zo snel...

UIT DE BIJBEL - Spreuken 12:19

Een waarachtige lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een ogenblik.

De wereld is vol leugen en bedrog en het schijnt ook zo te zijn, dat je daar heel rijk mee kunt worden. Toch waarschuwt de Wijsheidleraar in het boek Spreuken het pad van de leugen te mijden. Niet omdat het in de Tien Geboden staat: 'Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste'. Dat gebod staat er natuurlijk, maar iemand kan het naast zich neerleggen vanuit de gedachte dat het hem beter uitkomt wel te liegen. Dat laatste is niet zo, zegt de Wijsheidleraar. Dat is een vergissing. Van liegen zul je uiteindelijk nooit plezier hebben, bedrog komt altijd aan het licht, je werkt er jezelf mee in de nesten.

UIT HET LEVEN

Ik schrik vaak als ik een biografie lees van een heel bekend iemand. Ik wist heel veel goede dingen van die persoon en daarom was ik ook zo geïnteresseerd in de complete levensbeschrijving. Heel vaak blijken er dan echter dingen die minder mooi waren onder de pet gehouden te zijn. Door het grondige onderzoek van de biograaf zijn ze alsnog aan het licht gekomen.

UITSPRAAK

Het is niet genoeg dat je je elke dag onder Gods leiding plaatst. Het gaat erom dat je dat *uitsluitend* doet: elke versnippering opent de deur voor de dagdroom, banale praatjes, stille bluf, klein geroddel - al die trawantjes van de vernietigingsdrift. (Dag Hammarskjöld).

UITDAGING

Hoewel het lastig is, is waarschijnlijk nu toch voor mij een stukje echt zelfonderzoek de aangewezen weg. Zijn er dingen die ik tot nu toe anders voorgespiegeld heb dan ze zijn? Ik weet dat dat naar God toe niet eerlijk is, Hij weet trouwens alles toch al lang. Maar het is ook naar mijn naasten toe niet eerlijk. Zij vertrouwen mij, maar op het moment dat ze er achter komen hoe het echt zit, zullen ze teleurgesteld in mij zijn. Kan ik er dan toch maar niet beter alsnog mee voor de dag komen? De kans dat de waarheid ooit aan het licht komt, is namelijk groot.

Week 4: Werk om te geven

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 9 t/m 10

Dag 17

Auteur: Bram Rebergen
Dag: maandag 8 maart 2021
Weekthema: Werk om te geven
Dagthema: De prioriteit van de liefde

UIT DE BIJBEL - 1 Korinthe 13:3

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

VIDEOBOODSCHAP:

<https://www.youtube.com/watch?v=VC9DlpG9ouc&t=47s>

Dag 18

Auteur: René van Loon
Dag: dinsdag 9 maart 2021
Weekthema: Werk om te geven
Dagthema: Geven maakt gelukkig

UIT DE BIJBEL - Handelingen 20: 35

Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Paulus is op weg naar Jeruzalem. Het is de derde zendingsreis waaraan hij bezig is, en de Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt dat hij in Jeruzalem gevangen genomen zal worden. Op het strand van Milete heeft hij een ontmoeting met de ouderlingen van de gemeente in Efeze. Paulus drukt hen op het hart, dat ze de Here Jezus trouw moeten blijven. Hij benadrukt dat hij zelf nooit uit winstbejag gehandeld heeft. Integendeel, altijd verdiende hij met zijn eigen handen zijn brood. Op die manier gaf Paulus invulling aan de woorden van Jezus, dat geven zoveel gelukkiger maakt dan ontvangen.

UIT HET LEVEN

Allerlei mensen hebben ontdekt hoe waar dit principe is, gelovig en niet gelovig. Zo maakte de steenrijke Rotterdamse havenbaron Jan Rijsdijk in 2020 bekend dat hij voor zijn dood zijn hele vermogen wil weggeven. 'Ik ben met niets begonnen,' zei hij, 'ik wil met niets gaan.' Kijk naar een interview met hem: www.youtube.com/watch?v=mGinQOy0FQE. In dit gesprek geeft hij aan altijd gedeeld te hebben, en hij moedigt iedereen aan om dat ook te doen.

Zelf heb ik vooral op 5 december vaak gemerkt hoe waar deze woorden van Jezus zijn. Als je met zorg een cadeautje voor iemand koopt en een surprise of een gedicht maakt, dan heb je al zoveel voorpret, dat je vooral uitkijkt naar het moment dat de ander het cadeautje van de stapel pakt. Op de avond zelf denk je dan: 'O ja, dat is waar ook! Er is natuurlijk ook iets voor mij!' Ontvangen is leuk, maar geven is een feest!

UITSPRAAK

Wanneer is men 'rijk'? Als men veel te geven heeft. Niet als men veel heeft.
Tom Naastepad (1921-1996), theoloog en dichter

UITDAGING

Wat vind je van het principe van Jan Rijsdijk? Als je dat principe in je eigen leven zou willen toepassen, wat betekent dat dan voor je financiële planning?

Dag 19

Auteur: René van Loon
Dag: woensdag 10 maart 2021
Weekthema: Werk om te geven
Dagthema: Je ontvangt wat je geeft

UIT DE BIJBEL - Spreuken 11: 24-25

*Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen,
en er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek.
Een zegenende ziel wordt verzadigd,
en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.*

In de Bijbel komen we verschillende soorten wijsheid tegen. Soms lezen we dingen die tegen onze dagelijkse ervaring lijken in te gaan. Zo is het bijvoorbeeld ongelooflijk dat God ons aanvaardt ondanks al onze fouten, alleen omdat Jezus voor ons de rekening heeft betaald. Dat druist in tegen onze alledaagse ervaring: normaal gesproken worden wij juist keihard afgerekend op onze fouten. Het gaat in dit geval om Goddelijke wijsheid, die ons verstand te boven gaat.

In het boek Spreuken komen we vaak een ander type wijsheid tegen: levenswijsheid. De dichter heeft goed geobserveerd en komt dan tot zijn uitspraken. Zo trekt hij ook deze conclusie: wie een royale levensstijl heeft, ontvangt ook zelf veel. Wie knieperig is, heeft ook zelf altijd te weinig. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat dit klopt. Ook deze levenswijsheid komt van God.

UIT HET LEVEN

Ze was oprecht verbaasd toen ik op ziekenbezoek ging: 'Moet je kijken hoeveel kaarten ik heb gekregen! En zoveel telefoontjes en lieve appjes... Ik begrijp er niets van!' Ik moest lachen om haar oprechte verbazing. 'Het verwondert mij niets!' zei ik. 'Als er nu één is die klaarstaat voor anderen, die kaartjes stuurt, belt, en langsgaat met een pannetje soep, dan ben jij het wel!'

Wie goed doet, goed ontmoet. SBS6 maakte er een serie programma's over. Zie bijvoorbeeld dit grappige en ontroerende filmpje

<https://www.youtube.com/watch?v=n8tW3DkQ0sE>

Vrijgevigheid is aanstekelijk. Het is een vrolijke levensstijl. Want geven maakt je zelf blij. En wie geeft, ontvangt. Op de meest onverwachte momenten en manieren krijg je de liefde terug, die jij zelf hebt gezaaid.

UITSPRAAK

Happy people make happy people. *Gezien op een auto.*

UITDAGING

Het leven heeft zijn ups en downs. Lastige momenten blijven langer in je herinnering dan bemoedigingen en andere blijken van liefde die God en mensen je geven. Houd het eens een maand bij: alles wat je gegeven wordt, aan hartelijke woorden, liefde, zorg, aandacht. Ontdek wat het met je doet.

Dag 20

Auteur: Wim Kater
Dag: Donderdag 11 maart 2021
Weekthema: Werk om te geven
Dagthema: Werk vormt je karakter

UIT DE BIJBEL - Genesis 2:15

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Het is boeiend om in Genesis 2:15 de Hebreeuwse woorden “avodah” en “sjamar” te lezen, vertaald als bewerken en onderhouden. Avodah betekent niet alleen ‘werk’, maar ook ‘aanbidding’. Sjamar in Bijbelse zin betekent onderhouden, zorg dragen voor, met een houding die weet dat God de Eigenaar is van alles en dat Hij het aan jou, als beheerder, toevertrouwt.

UIT HET LEVEN

Eerlijk gezegd heb ik wel even nagedacht over de juistheid van de titel van vandaag. Maar bezien vanuit Genesis 2:15 snijdt het zeker hout. In een periode van mijn leven was mijn werk deel van mijn identiteit. Deed ik het goed qua prestaties, dan voelde ik me ook goed. Had je kritiek op mijn werk, dan voelde ik me afgewezen. Nu weet en ervaar ik dat ik mijn werk mag doen vanuit mijn identiteit in Christus. De vrijheid en diepe vreugde die mij dat geeft, maakt dat ik me focus op hetgeen aan mij is toevertrouwd, onder andere mijn werk, vanuit het kennen en aanbidden van God. Werken en God aanbidden zijn dan niet meer twee werelden, maar ze zijn een eenheid (lees ook Efeze 2:10). En bedenk wel, aanbidden is niet in de eerste plaats het uiten in woorden en liederen, maar een gesteldheid van je hart. De Persoon en het werk van de Heilige Geest zijn hieraan onmiskenbaar verbonden. Voor mij is dat jarenlang onbekend geweest, en eerlijk gezegd een beetje vaag/eng. Waarom? Omdat ik eerst wilde begrijpen voor ik het kon geloven. Dat is gelukkig verleden tijd. Hij is Degene die jouw karakter echt kan vormen. Lees bijvoorbeeld Galaten 5 over de vrucht van de Geest. En als je samen met Hem je werk gaat doen, zul je ontdekken dat én je werk én je karakter steeds meer doordrenkt zullen raken van God: in je denken, handelen, spreken en zwijgen. Integraal leven noem ik dat. Werken en aanbidding als eenheid, het zit in de schepping. De eerste stap is focussen op God, de Schepper. Geniet van je werk! Het is eren van je Schepper!

UITSPRAAK

Werken los van God leidt tot slavernij. Werken met God leidt tot vrijheid en intense vreugde.

UITDAGING

Start je dag met het aanbidden van God: benoem Wie Hij is, Wat Hij gedaan heeft in Jezus Christus voor je. Dank Hem voor deze nieuwe dag. Dank voor de afspraken die je hebt en voor wat gaat gebeuren. Vraag de Heilige Geest om de uitdagingen van deze dag te bezien vanuit Zijn perspectief en wat Hij zou doen/spreken. Schrijf dat op en ga het doen. Dit zijn de eerste stappen in wandelen in vrijheid van je werk.

- Schrijf na een week eens op wat je hebt ontdekt.
- Schrijf na een maand eens op welke veranderingen je ziet in je dagelijks werk, je emoties, je relaties.

Je kan ook opschrijven waarin je wil groeien en veranderen. Maak dit onderdeel van je gebedsmoment.

Dag 21

Auteur: Wim Kater
Dag: Vrijdag 12 maart 2021
Weekthema: Werk om te geven
Dagthema: Werk van harte

UIT DE BIJBEL - Kolossenzen 3:22-24

Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.

De relatie tussen werkgever en werknemer is anno 2021 anders dan in de tijd waarin Paulus zijn brief aan Kolosse schreef. Tegelijkertijd is dit een kernachtig stuk wat we, ongeacht onze rol in het leven, ter harte kunnen nemen. De focus ligt niet in de eerste plaats op werkverhoudingen tussen mensen, maar een werkverhouding tussen jou en God. Je doet je werk voor de Heer! Van Hem ontvang je de beloning (het hier gebruikte Griekse woord wordt alleen hier in het NT gebruikt). De Heer (Kurios) is Christus (Messias). Dus zowel werkgever als werknemer werken met Christus als de echte Werkgever voor ogen. In Gods ogen zijn ze gelijk. En daarbij werken ze oprecht met ontzag voor de Heer (vs 22). Dit laatste is de basishouding. Of beter gezegd: een fundamentele keuze vanuit je hart. Ontzag voor de Heer, ook wel 'vreze des Heren' genoemd, betekent dat jij in alles Hem heel serieus neemt, ernstig rekening houdt met Hem. En de beloning? Geen eenmalige uitbetaling, maar een erfenis!

UIT HET LEVEN

Tijdens het lezen, reflecteren en schrijven van het bovenstaande stukje zag ik als het ware mijn eigen leven in een spiegel. Werken is voor mij altijd een welkome bezigheid geweest. Natuurlijk ook met dagen en momenten die minder enthousiasmerend waren, maar werken is gezond. Een belangrijk moment van verandering was het besef dat mijn werk ertoe doet voor God. Dat het ook voor Hem waarde heeft. De scheiding tussen mijn geestelijk leven, het volgen van Jezus, en mijn dagelijkse commerciële werk viel weg. Aanvankelijk voelde het onwennig, bijna zondig. Al gauw voelde ik de hemelse vreugde in alles. Hoe gaaf is het om te ontdekken dat God, Schepper van hemel en aarde, intens betrokken is op je leven? Dat Hij heel concreet spreekt in de dagelijkse bezigheden? Werk en hart komen dan in lijn en balans. Niet omdat het moet, maar omdat de Bron stroomt. Werk met God voor ogen, ongeacht of het jouw eigen bedrijf is of dat je in dienst bent van.

UITSPRAAK

Integraal leven met God is het beste middel tegen overwerkt raken.

UITDAGING

Als voor jou bovenstaande een lastige is, begin dan is met heel concreet je werk/werkdag/agenda/ plannen aan God te geven. Gewoon door hardop te zeggen tegen God: "Dank U Vader dat ik vandaag mijn... aan u mag geven. Hier is... Hier zijn mijn afspraken ... Ik bid om Uw leiding, wijsheid, bescherming en zegen. En als U andere plannen heeft, maak me dat dan duidelijk door de Heilige Geest, in Jezus Naam."

Dag 22

Auteur: Wim Kater
Dag: Zaterdag 13 maart 2021
Weekthema: Werk om te geven
Dagthema: Je verdient een eerlijk loon

UIT DE BIJBEL - Deuteronomium 24:14-15

U mag de arme en behoeftige dagloner, iemand van uw broeders of van de vreemdelingen die in uw land binnen uw poorten is, niet onderdrukken. Op dezelfde dag moet u hem zijn loon geven; de zon mag er niet over ondergaan, want hij is arm en hij verlangt ernaar. Laat hij niet vanwege u de HEERE hoeven aanroepen, want dan zal er zonde in u zijn.
Lees ook: Jakobus 5:4, Mattheüs 20: 1-16

Als het gaat om loon komen we vaak op een gevoelig terrein. ‘Krijg ik wel wat ik verdien?’ is vaak een vraag die niet zelden leidt tot verkoeling in goede relaties. Als je de bovenstaande bijbelgedeelten leest, zie je hoe God bescherming geeft aan werkgever en werknemer. Hij staat in voor jouw rechten. En jij? Je mag in ontspannenheid de zaken benoemen, wetend dat Hij je Bron en perspectief van leven is, die ook zorg zal dragen voor een eerlijke beloning. In het liefdevolle onderwijs van Deuteronomium zien we dat God bescherming biedt aan de zzp-er die recht heeft op een tijdige uitbetaling. In Mattheüs zien we dat Jezus opkomt voor de werkgever die eerlijke afspraken maakt met werknemers/ tijdelijke arbeidskrachten. De afspraken zijn helder en met wederzijds goedvinden gemaakt. Op het moment dat er vergeleken wordt begint de ellende. God is de rechtvaardige Werkgever, of je hier op aarde nu werkgever of werknemer bent, als we ons vertrouwen in alles op God stellen, zullen we merken dat in de ontspanning, die dan ontstaat, er veel ruimte komt voor groei. Ook financieel...

UIT HET LEVEN

God is rechtvaardig. Op mijn 18^e ben ik op mijn knieën gegaan en heb mijn leven in Gods handen gelegd. Op die avond in 1994 en in de jaren erna ontdekte ik wat rechtvaardigheid is voor mijn ziel. In de jaren erna verbreedde zich als het ware mijn horizon over de impact van Gods rechtvaardigheid. Eerlijk gezegd had ik altijd een zweem van angst als het ging over de rechtvaardigheid van God. Nu weet ik hoe bevrijdend het is om God als je Rechter te hebben. Waarom deel ik dit onder de titel ‘Je verdient een eerlijk loon’? Geld is voor mij nooit een primaire focus geweest. Tegelijk had ik mijn zorgen en verkrampde gevoelens als het ging omzet maken (als ondernemer) en een eerlijk salaris krijgen (als werknemer). Om God hierin te betrekken op een heel praktisch level, kwam niet eens bij me op. Terugkijkend heeft de Vader altijd geweldig voor me gezorgd! Al doende, lerend, luisterend naar de Heilige Geest ontdek(te) ik hoe ontspannen we hierin mogen wandelen. De aarde en alles wat erin en erop is, is van de Here God! En Jezus is gekomen om jou en mij het leven te geven. *In volheid...*
Mijn mooiste loon komt nog: ik leef en werk om zoveel mogelijk mensen aan de voeten van Jezus te brengen. Het is mijn hoop en overtuiging dat God mijn leven wil gebruiken om duizenden aan de voeten van Jezus te brengen en tegen Hem te zeggen: Hier zijn ze, voor Uw eer en aanbidding! Voor minder leef ik niet...

UITSPRAAK

Als geld de enige beloning is die telt, zul je nooit rijk worden.

UITDAGING

Ga eens het gesprek aan als werkgever met je werknemer en omgekeerd om te kijken hoe je samen beloning kunt bezien en verwoorden. Wat zijn, naast een eerlijk salaris, nog meer vormen van een Koninklijke beloning?

Week 5: Investeren in de eeuwigheid

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 11 t/m 12

Dag 23

Auteur: Joop Gankema
Dag: maandag 15 maart 2021
Weekthema: Investeren in de eeuwigheid
Dagthema: Opkomen voor weerlozen en wezen

UIT DE BIJBEL - Psalm 82:3

Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.

Deze korte zin uit Psalm 82 geeft prachtig het karakter van God weer in zorg en aandacht voor de mens in nood. Hij kon niet stil blijven toekijken vanuit de hemel en daarom zond Hij zijn Zoon om liefde en redding te brengen.

UIT HET LEVEN

In ons land zijn een aantal organisaties, die zich op de verschillende terreinen van onderwerpen uit deze Psalm bezighouden en daarmee een verschil maken in de levens van honderdduizenden mensen. Toch geloof ik dat God ons in deze Psalm allemaal aanspreekt om in beweging te komen. Door zijn Geest stelt Hij ons in staat ook als gewoon mens iets van dat karakter en zijn liefde uit te dragen.

Toen ik daarover nadacht kwam er een voorval uit mijn jeugd in gedachten en dat wil ik graag met jullie delen. Ik had een baantje gevonden in een radio en televisie winkel die ook witgoed verkocht. De eigenaar was een kleurrijk figuur die soms onvoorspelbaar kon zijn. Van hem leerde ik dat het vak van ondernemer soms geloofstappen vraagt. Op een dag kwam er een vrouw in de winkel die er afgetobd uitzag. Haar kleding verried stille armoede. Wij kenden haar. Ze woonde in een huisje buiten ons dorp met vijf kinderen. Een man was niet in beeld, wel de kinderen die er net als zij uitzagen. Ze begon wat witgoed uit te zoeken. De goedkoopste wasmachine plus centrifuge, een strijkijzer en nog wat kleine spulletjes. Ze schreef alle prijzen op een briefje en telde dat bij elkaar op. Uiteindelijk leek ze tevreden en plaatste de bestelling. Zaterdag aan het eind van de dag zou de bestelling worden geleverd. De vrijdag en zaterdag hadden wij een mega omzet door een actie met koelkasten. Aan het eind van de dag wilde mijn baas afsluiten, maar ik attendeerde hem op de belofte aan de bewuste vrouw. "Goed dat je het zegt", zei hij, en hij begon spullen aan te wijzen, maar allemaal veel duurdere modellen en merken dan die waren besteld. Ik zei dat tegen hem, maar ik mocht mij er niet mee bemoeien. Toen we de spullen uiteindelijk het huisje binnendroegen werd de vrouw heel zenuwachtig en keek vertwijfeld van haar briefje naar de spullen en weer terug. Toen alles op zijn plek stond vroeg mijn baas: "Wat hebben we ook al weer voor prijs afgesproken?" Zij noemde met een rood hoofd het bedrag. "Goed, betaal maar", zei hij. Uit allerlei kastjes en laadjes werd het bedrag bij elkaar gesprokkeld. "Prachtig", zei mijn baas, "Klasse!" Vervolgens schoof hij de hele stapel geld in haar richting en zei: "Hier, koop kleren voor jezelf en jouw kinderen." In de rit naar huis heb ik een paar keer naar opzij gekeken, wat was ik trots op die gast.

UITSPRAAK

Er is een oud Engels gezegde dat het volgende zegt: "*Love is the cement that hold's the World together*". Ik geloof dat God dit zelf bedacht heeft. Zijn liefde uitgestort in de levens van mensen houdt ons bij elkaar.

UITDAGING

God vraagt in Romeinen 12: 2 om niet gelijkvormig aan de wereld om ons heen te worden, door onze gezindheid te vernieuwen en om zo te ontdekken wat God écht van ons wil: dat wat volmaakt en Hem welgevallig is. Denk er eens over na wat dit concreet voor jou betekent. In welk opzicht herkennen de mensen in jou de gezindheid van God? Wat zou je nog willen veranderen?

Dag 24

Auteur: Peter Briscoe
Dag: dinsdag 16 maart 2021
Weekthema: Investeren in de eeuwigheid
Dagthema: Richten op het belang van de ander

UIT DE BIJBEL - Romeinen 15:1-2

Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.

UIT HET LEVEN

Een student maakte een wandeling met zijn professor en sprak over filosofie. Tijdens de wandeling zagen ze een paar oude schoenen op het pad liggen, waarvan ze veronderstelden dat deze toebehoorden aan een arme man die op een veld in de buurt werkte en die bijna klaar was met zijn dagtaak.

De student wendde zich tot de professor en zei: "Laten we een trucje uithalen: we verstoppen zijn schoenen, en verstoppen ons achter die struiken, en wachten op zijn reactie als hij ze niet kan vinden."

"Mijn jonge vriend," antwoordde de professor, "we moeten ons nooit amuseren ten koste van de armen. Je zou jezelf veel meer plezier kunnen geven. Stop een muntje in elke schoen, en dan verstoppen we ons en kijken we hoe de ontdekking hem beïnvloedt."

De student deed dat, en ze verstopten zich allebei achter de struiken in de buurt. De arme man was snel klaar met zijn werk en kwam over het veld naar het pad waar hij zijn jas en schoenen had achtergelaten. Terwijl hij zijn jas aantrok, stopte hij zijn voet in één van zijn schoenen maar toen hij iets hards voelde, boog hij zich neer om te voelen wat het was en vond de munt. Verbazing en verwondering werden op zijn gezicht gezien. Hij keek naar de munt, draaide hem om en keek er steeds weer naar. Hij keek toen aan alle kanten om zich heen, maar er was geen persoon te zien. Hij stak het geld in zijn zak, en ging verder met het aantrekken van de andere schoen, maar zijn verbazing werd verdubbeld bij het vinden van de andere munt. Zijn gevoelens overwonnen hem: hij viel op zijn knieën, keek op naar de hemel en sprak luidkeels een vurige dankzegging uit, waarin hij sprak over zijn vrouw, ziek en hulpeloos, en zijn kinderen zonder brood... De student stond daar diep geraakt, en zijn ogen gevuld met tranen.

"Welnu," zei de professor, "ben je nu niet veel meer tevreden dan als je je voorgenomen trucje had gespeeld?" De student antwoordde: "U hebt me een lesje geleerd dat ik nooit zal vergeten. Ik voel nu de waarheid van Jezus' woorden, die ik nooit eerder begreep: 'Het is zaliger om te geven dan te ontvangen.'" (Handelingen 20:35)

UITSPRAAK

"Aan het einde van ons leven, worden we niet beoordeeld op hoeveel diploma's wij ontvangen hebben, hoeveel geld wij gemaakt hebben, wat voor grootse dingen wij gedaan hebben. Wij zullen worden beoordeeld door 'Ik was hongerig, en je gaf mij te eten, ik was naakt en je kleepte mij. Ik was dakloos en je gaf mij bescherming'." Moeder Theresa.

UITDAGING

Wat zou u voor een arm persoon kunnen betekenen? Wat zou u kunnen geven? Geld, kleding, voedsel, gezelschap?

Dag 25

Auteur: Paul van der Laan
Dag: woensdag 17 maart 2021
Weekthema: Investeren in de eeuwigheid
Dagthema: Aandacht voor wat echt telt

UIT DE BIJBEL - Marcus 8:36

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

UIT HET LEVEN

Elvis Presley (1935 -1977) was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij wordt wel The King of Rock and Roll of kortweg The King genoemd. Zijn ouders bezochten de Assemblies of God c.q. de Pinkstergemeente in hun woonplaats Tupelo, Mississippi in de Verenigde Staten. Daar leerde hij gospelliederen zingen en de voorganger onderwees hem gitaar. Toen hij landelijke bekendheid kreeg, daagde zijn voorganger hem uit om zijn zangtalenten in dienst van de verkondiging van het evangelie te gebruiken. Daar koos hij niet voor en zoals bekend steeg zijn ster tot grote hoogte en oogste hij wereldfaam. Zijn landgoed Graceland in Memphis trekt ruim veertig jaar na zijn dood jaarlijks nog altijd ruim een half miljoen 'pelgrims'. Tijdens een concert in South Bend, Indiana, Verenigde Staten, op 30 september 1974, bood een fan hem een bord aan waarop stond geschreven dat Elvis voor altijd koning is. Hij verontschuldigde zich dat hij dit niet kon aannemen, omdat voor hem er maar één koning is namelijk Jezus Christus. "Ik ben slechts een entertainer" voegde hij toe.



Zie clip waarin Elvis Jezus als koning belijdt: <https://youtu.be/GXUaNNEA2vo>

In 1972 werd zijn derde gospelalbum "He touched me" uitgebracht en in 2018 postuum nog de CD "Where No One Stands Alone". Zijn afkomst heeft hij nooit vergeten. Toch stierf hij op relatief jonge leeftijd (42 jaar) een trieste dood door medicijnverslaving. Je kunt veel rijkdom en roem hebben verzameld, maar wat uiteindelijk overblijft is wie je bent in de ogen van God.

UITSPRAAK

Eens in de miljoen jaar komt er een specht die met zijn snavel pikt op een diamanten berg, die zo groot is als de Mount Everest. Tegen de tijd dat deze berg door het gepik van de specht is afgesleten is de eerste seconde van de eeuwigheid begonnen.

UITDAGING

Schrijf vijf dingen op die het belangrijkste zijn in je leven. Denk er niet te lang over na, maar schrijf direct op wat in je opkomt. Welke van de vijf hebben eeuwigheidswaarde?

Dag 26

Auteur: Peter Briscoe
Dag: donderdag 18 maart 2021
Weekthema: Investeren in de eeuwigheid
Dagthema: Lenen aan God

UIT DE BIJBEL - Spreuken 19:17

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

UIT HET LEVEN

Mijn vriend Walter was een jonge succesvolle zakenman. Hij had een goed lopend makelaarskantoor van zijn vader overgenomen. De afgelopen jaren waren erg goed in de makelaardij en hij verdiende veel geld. Walter had een mooie vrouw, en een paar leuke, jonge kinderen. Walter sloot zich ook aan bij een vereniging van Christen zakenmensen. De leiders zagen veel potentie in Walter: dit is een toekomstige leider! Hij ging wel naar de kerk maar kwam voor advies bij mij omdat zijn leven leeg was... Hij kon de kracht om verleidingen te weerstaan niet opbrengen. Hij nam de Heer aan, werd gedoopt, maar uiteindelijk viel hij in zijn oude patronen terug. Hij kon seksuele verleidingen niet weerstaan en met zijn ruime financiële middelen kon hij er een wild leven op na houden. Een paar jaar later was hij van zijn vrouw gescheiden en verreed nu alles van het geloof: de kosten waren te hoog!

Hij deed mij denken aan de rijke jongeling, waarvan Jezus vertelde in Lucas 18. Hij wilde weten hoe hij het eeuwige leven kon krijgen. Jezus gaf een verassend antwoord op die vraag: "Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij." (Lucas 18:22) Klaarblijkelijk was de 'rijke jongeling' erg hoog in de Joodse hiërarchie, wellicht een lid van het Sanhedrin, de hoogste Joodse raad in Jeruzalem.

De rijke, jonge leider kon Jezus' opdracht niet aan. Zijn geld was voor hem belangrijker. Als een lid van de hoogste Joodse raad, had hij de Schrift moeten kennen - en vooral de woorden van de wijze Salomo, dat - wanneer je geld aan de armen geeft - God dit als een lening aan Hem beschouwd, die zeker terugbetaald zal worden.

Het is voor God een prioriteit te zorgen voor mensen, die arm zijn. Armen worden in de Bijbel hoog geacht. En dat is omdat God naast hen staat, in hun strijd voor hun recht. God kiest partij: tegen onrecht, macht en uitbuiting. God is een helper van de verdrukten. Armen zullen ook eerder tot God hun toevlucht zoeken, zich van Hem afhankelijk weten. Laten we daarom op de bres staan voor verdrukten. Hoe zal de Here weldaden aan armen vergelden? Het Hebreeuwse woord voor vergelden heeft twee betekenissen. Eén betekenis is gewoon een fysieke terugbetaling van geld of goed. Een andere betekenis is dat het woord dezelfde wortel heeft als 'shalom' en ook vertaald wordt als vrede, gerestaureerd, weer compleet gemaakt. Wij geven natuurlijk vanuit navolging van Christus en uit liefde voor onze medemens; maar het is ook goed te beseffen dat God dit zo belangrijk vindt dat Hij er een beloning aan vastkoppelt.

UITSPRAAK

"Voor mij geldt dat geloof in Jezus Christus, dat niet is afgestemd op de armen, niets waard is." Bono, U2 zanger.

UITDAGING

Heb je in je begroting ruimte gereserveerd voor het geven aan armen, weduwen, wezen en onderdrukten?

Dag 27

Auteur: Joëlla Opraus
Dag: vrijdag 19 maart 2021
Weekthema: Investeren in de eeuwigheid
Dagthema: Het Jozef principe

UIT DE BIJBEL - Genesis 41:35-36

Laten zij alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan, als voedsel in de steden, en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt.

In deze Bijbeltekst zien we het 'spaaradvies' dat Jozef geeft aan de farao, vanuit de wijsheid die God hem gaf. Dit advies redde de levens van vele mensen, waaronder ook zijn eigen familie. Ook redde het Jozef: God verhoogde hem vanuit de gevangenis naar vrijwel de meest invloedrijkste positie van het land, als rentmeester van het Egyptische rijk.

UIT HET LEVEN

Filmpje: Klik met Ctrl en muisklik om het filmpje te zien of klik op de volgende link:



<https://www.youtube.com/watch?v=hXzcRdFf5R8>

Nu het spekje opeten dat zo lekker ruikt en waar ik nú zin in heb, of wachten tot later en dan extra beloond worden? Kinderen laten zo mooi de pure overweging zien die we allemaal ervaren.

Als ik nú een hoog saldo op mijn betaalrekening heb staan, en zo'n zin heb om uit eten te gaan met vrienden of dat ene boek te kopen, dat al lang op mijn verlanglijstje staat, is het best moeilijk om het niet te doen voor iets wat 'slim is om te doen', maar waar ik niet direct plezier van heb. Zoals sparen voor als er iets kapot gaat in je huis, want laten we eerlijk zijn: dat is nu eenmaal niet leuk om aan te denken. Maar op het moment dát er iets kapot gaat, zoals de daklekkage die wij recent hadden, is het wel heel fijn dat je zonder financiële zorgen de reparatie kunt laten uitvoeren. Dat betekent dat je keuzes moet maken vanuit wijsheid, niet vanuit emotie.

De Egyptenaren hadden vast ook graag rijkelijk genoten van de opbrengsten van het land, maar dan hadden ze daarna zeven jaren honger geleden en het waarschijnlijk uiteindelijk niet eens overleefd. Maar 'sparen' zorgde ervoor dat er ook eten was in tijden van honger, zodat men de vruchten kon plukken van de vette jaren ervoor.

En weet U wat mij helpt om niet steeds naar dat spekkie op mijn bord te kijken? Eerst mijn gift aan God overmaken, dan de 'overige gelden' over maken naar de spaarrekening, zodat alleen het geld van de maandelijkse lasten op de betaalrekening staan. En dan alles eind van de maand af laten schrijven. Zo weet ik altijd wat we kunnen uitgeven én dat de spaargelden apart staan. Dan heb ik later altijd nog een spekkie over voor tijden van honger.

UITSPRAAK



Uitspraak van mijn oma, en vele andere oma's.

UITDAGING

Bereken hoeveel je maandelijks nodig hebt om van rond te komen en ontdek wat jou helpt om het overige te sparen. Ongeacht hoe hoog het bedrag is. Wellicht helpt de tip om het gelijk weg te boeken naar de spaarrekening, of wie weet heb jij nog een andere goede manier ontdekt die je met ons wilt delen!

Dag 28

Auteur: Joëlla Opraus
Dag: zaterdag 20 maart 2021
Weekthema: Investeren in de eeuwigheid
Dagthema: Rijk zijn bij God

UIT DE BIJBEL - Lukas 12:15-21

En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

UIT HET LEVEN

Ik leerde Jezus op mijn 23e kennen als mijn Redder. Een levensveranderende gebeurtenis waar ik nog vele meditatie mee zou kunnen vullen. Als het gaat om deze tekst, is die vorm van hebzucht het eerste waar God in mijn leven mee aan de slag ging. Ik had mijzelf aangeleerd om geld en vermogen te zien als mijn veiligheid, een middel om altijd mijn eigen keuzes mee te kunnen maken en *onafhankelijk* te zijn.

Het mooie is dan ook dat de tekst vervolgens verder gaat met: *‘En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult.’*

Zonder God zien we dat mensen vaak op zoek zijn naar ‘iets’ om op te kunnen vertrouwen. Iets dat je redt als het moeilijk wordt, als je je niet veilig voelt, als je je leeg voelt van binnen. Geld, of spullen, kunnen je het gevoel geven die leegte op te vullen als je God nog niet kent, of je het gevoel geven van (valse) veiligheid waar je dan krampachtig aan vast kunt houden.

Ik had naast mijn studie drie banen en een klein bedrijf, had een buitengewoon goed inkomen en maakte er een sport van om mijn spaarrekening zo snel mogelijk te laten groeien. Ik had direct na mijn studie een goede baan, kocht op mijn 21e mijn eerste huis en had het gevoel alle touwtjes in handen te hebben. In control zijn betekende voor mij veiligheid. Wat een vrijheid ontving ik toen ik God leerde kennen en Hij mijn Veiligheid werd. Ik leerde dat Hij altijd voor me zou zorgen, dat ik niet afhankelijk was van mezelf of geld. Ik mocht ontspannen en mijn vertrouwen stellen op Zijn voorziening in plaats van krampachtig vast te houden aan wat ik had. Ik leerde in de praktijk wat Steven Furtick een keer heel mooi uitbeelde door allemaal muntjes te ontvangen met dichte handen (die er dan uiteraard allemaal langs gleden) en daarna ze te ontvangen met open handen. Er is dan genoeg voor jezelf én voor anderen.

Om dat even lekker in te laten zinken, heb ik het nummer ‘My hands are open’ van Bethel Music/ Josh Baldwin voor je bijgevoegd. Filmpje: Klik met Ctrl en muisklik om het filmpje te zien of klik op de volgende

link: <https://www.youtube.com/watch?v=cPkCOuANayI>



UITSPRAAK

Als je je handen dicht houdt om alles vast te houden, kan er niets meer bij. Als je je handen opent, kun je blijven (door)geven en ontvangen.

UITDAGING

We hebben natuurlijk niet allemaal hetzelfde verhaal en jouw verhaal heeft zijn eigen hoofdstukken. Maar ga eens bij jezelf na: hou ik vast aan hetgeen ik in handen heb, of durf ik mijn handen te openen en uit te delen?

Week 6: Bezint eer ge begint

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 13 t/m 15

Dag 29

Auteur: Joëlla Opraus
Dag: maandag 22 maart 2021
Weekthema: Bezint eer ge begint
Dagthema: Jong geleerd is oud gedaan

UIT DE BIJBEL - Deuteronomium 6:6-7

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

UIT HET LEVEN

“Mama, jullie zeggen dat Jezus leeft, maar in mijn klas gelooft verder niemand in Jezus...” Er valt even een stilte. Tja, een christelijke school in de Randstad is nog niet altijd een garantie op christelijke vriendjes. Gelukkig heeft God al vele wonderen gedaan in de levens van mijn kinderen. Zo is Boaz, de oudste, samen met mij genezen van de ziekte van Lyme bijvoorbeeld. Voor de genezing kon hij vrijwel geen snoep of ijsjes eten en daarna wel, dus u begrijpt al: dat weet hij nog wel! Maar goed, als niemand van je vriendjes Jezus nog kent, dan kan dat best wel even een zoektocht zijn. En dan merk ik hoe belangrijk het is wanneer Zijn woorden niet alleen in het hoofd van je kinderen zijn, maar ook in hun hart. Dat ze ervaren dat Zijn Woord ook wijsheid geeft als je ruzie hebt gehad op school, als je tegen je presentatie op ziet of gewoon zoekt naar een bredere context van wat je aan het doen bent. In die dagelijkse toepasbaarheid vinden ze Zijn leiding en ontdekken ze de rijkdom van Zijn woord. En zeker op deze jonge leeftijd lijkt er (nog) een snelweg te liggen vanaf het hoofd naar het hart.

Ik zie het als zaad dat je zaait, in de harten en levens van je (klein)kinderen. Elke keer als je weer die kinderbijbel erbij pakt en een verhaal voorleest, strooi je met zaad. Elke keer dat je gekke stemmetjes nadoet en wellicht een toneelstukje bedenkt om het verhaal uit te beelden, strooi je met zaad. Iedere keer dat je Gods Woord kiest als je uitgangspunt om een situatie op te lossen op school of in huis, strooi je zaad. God heeft ruimschoots voorzien in goede zaden, laten we ze strooien en Hem er op vertrouwen dat ze op de juiste tijd zullen opkomen. Zoals Galaten 6:9 zo mooi zegt: ‘En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven’.

UITSPRAAK

OUR JOB IS NOT THE HARVEST, OUR JOB IS THE SEED

CARL LENTZ

“Onze taak is niet de oogst, maar het zaad verspreiden” Carl Lentz

UITDAGING

Zoek voor jezelf enkele Bijbelteksten uit die je de komende maand extra wil benadrukken bij je (klein)kinderen, nichtjes, neefjes of buur- en/of pleegkinderen zijn. Lees ze met hen, doe een creatieve opdracht met de teksten en pas ze toe op situaties uit het dagelijks leven. Zo zul je zien dat ze de teksten na een maand nog zeker weten te herinneren en kunnen toepassen als het nodig is.

Dag 30

Auteur: Joëlla Opraus
Dag: dinsdag 23 maart 2021
Weekthema: Bezint eer ge begint
Dagthema: Het goede voorbeeld

UIT DE BIJBEL - 1 Korinthiërs 11:1

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

UIT HET LEVEN

Mijn kinderen zijn kleine sponzen. Ze houden goed in de gaten wat we doen en zeggen, en dat hoor je dan ineens terug op een onverwacht moment. En ja, helaas ook die dingen waar ik bepaald niet trots op ben....

Ik zie het ook in de liedjes met de dansjes erbij. Kijk maar naar TikTok en u ziet wat ik bedoel. Onze kleinste houdt het nog even bij 'Baby Haai' en wist al vrij snel de dansjes na te doen. En weet je wat me opvalt, dat door het dansje mee te kunnen doen, hij ook de tekst kon onthouden. Beweging helpt blijkbaar om iets goed te kunnen onthouden. Het spons-effect en de wetenschap dat beweging helpt om dingen te kunnen onthouden, zijn handige tips die we ook goed kunnen gebruiken als het gaat om de (financiële) opvoeding. Want uiteraard is het goed om goede financiële principes te delen met je kinderen. Onze oudste krijgt nu zakgeld en moet dat ook verdelen over Sparen, Geven en Vrij te besteden. Je kunt daar maar beter al van jongs af aan een gewoonte van maken. Maar vrijgevigheid is niet alleen een principe. Jezus vertelde ook niet alleen over bijvoorbeeld bidden voor genezing, hij liet het zien.

Dat maakt het zo belangrijk om hen te laten zien wat vrijgevigheid is. Dat je met kerst mensen uitnodigt aan tafel die anders alleen hadden gezeten. Dat, wanneer er mensen komen, je ze gastvrij ontvangt. Dat, wanneer je bent vergeten iets af te rekenen, je teruggaat naar de winkel om dat alsnog te doen. En ja, dat gebeurt mij helaas wel eens. Zeker als de jongste in het wagentje ongemerkt een lekker broodje zit te knabbelen, ik buiten kom en denk: oeps..... Weer terug.

Maar ook iets 'verder van huis'. Zo moet ik denken aan die keer dat er weeskinderen bij ons logeerden en hij hoorde dat zij geen ouders meer hadden. Of de keren dat we met kerst pakketten gingen brengen bij gezinnen die van veel minder moeten rondkomen en hij zag dat die mensen op matrassen in de woonkamer sliepen. Het gedeelte van zijn zakgeld dat hij apart zet voor de arme mensen, wil hij nu graag geven aan mensen zonder huis of zonder bed. Dit is het moment waar de kennis van 'geld apart zetten om te geven' verplaatst wordt naar het hart en er een actie aan verbonden wordt. Dat zijn de lessen die lang onthouden worden. Het moment dat we in actie komen om het goede te doen, om Jezus' licht te laten schijnen in de wereld en onze kinderen daar in meenemen. Dát is de echtheid van het leven. Dat is waar wij zelf én onze kinderen het verschil zien tussen voor jezelf leven of delen met een ander. Waar we met elkaar, ongeacht onze leeftijd, onze handen uitstrekken naar onze naasten en met elkaar genieten van de eenheid, de volheid en alles wat Hij te bieden heeft. En dat is nooit zonder effect.

UITSPRAAK



“Wees ondernemend als je jong bent en nog niets te verliezen hebt.” Steve Jobs

UITDAGING

Denk eens terug aan een moment dat voor jou tekenend was in jouw beleving van geld geven. Wat voor effect zie je daar nu nog van terug op jouw leven en de manier waarop je met geld (geven) omgaat?

Dag 31

Auteur: Leo de Vos
Dag: woensdag 24 maart 2021
Weekthema: Bezint eer ge begint
Dagthema: Houd de vinger aan de pols

UIT DE BIJBEL - *Spreuken 24:3-4*

Spreuken 24:3-4 "Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gevestigd. Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen."

Met *wijsheid*, *inzicht* en *kennis* bouw je een huis. Maar zulke begrippen betekenen in de Hebreeuwse Bijbel altijd net even iets anders dan bij ons. *Wijsheid* gaat niet over de filosofische versie. Het is eerder wijs beleid, verstandig handelen, en heeft te maken met praktische levenservaring. *Inzicht* sluit daarop aan als zijnde verstand van zaken, en *kennis* gaat niet over weetjes of wetenschap maar duidt op kundigheid en onderscheidingsvermogen, de Slimste Mens van Nederland heeft hier weinig mee te maken. Maar zo bouw je dus een huis, om het daarna te kunnen vullen met al die heerlijke spulletjes waar je zo van geniet.

UIT HET LEVEN

Zodra je een huwelijk aangaat en een huisgezin sticht ben je overdrachtelijk gezien een bouwondernemer. Het vraagt beide een grote investering. Mijn huwelijk liep na 25 jaar stuk. Twee zoons, met wie de verhouding overigens prima is, besloten dat er geen God is en dat de Bijbel een sprookjesboek is. Er is bij hen altijd ruimte voor gesprek maar mijn geestelijke bagage moet ik jammer genoeg met anderen delen. Ondanks alle verklaringen voor die spijtige dingen is voor mij wel duidelijk dat ik in de loop der jaren - voor wat betreft huwelijk en gezin - nogal zuinig ben omgegaan met investeren in wijsheid, inzicht en kennis.

Als het om grotere ondernemingen gaat, zie je het ook fout gaan, ook binnen de gelovige gemeenschap. Iemand bouwt een reusachtig commercieel project rond de inhoud van de Bijbel dat grote publieksmassa's moet trekken, maar verzuimt iets aan promotie te doen. Hoe zal het voorgeschoten kapitaal ooit terugvloeien? Het gebed vult niet altijd lacunes op die je zelf laat vallen. Een ander volgt zijn droom en bouwt een groot werkterrein voor de geloofsverkondiging waarvan iedereen versteld staat. Maar omdat deze ziener geen oog heeft voor de omgang met geld, stopt hij het ene financiële gat met het andere, en vervluchtigt zijn droom alsnog. Mensen die dit overkomt zijn vaak visionairs met een verrassend oorspronkelijke aanpak. Maar ze hebben ook nogal eens de hebberigheid om alles zonder de hulp van deskundige medegelovigen te willen doen, met fatale gevolgen voor hun project.

De Spreukendichter zegt niets teveel. Praktische levenswijsheid, verstand van zaken en kundigheid zijn nodig om wat van je levenshuis te maken, niet in de laatste plaats voor wat betreft het omgaan met geld. Niet iedereen heeft dat allemaal in huis. Je bent een wijs mens als je dat erkent en hetgeen je ontbreekt laat aanvullen door anderen die de nodige vaardigheid wel paraat hebben. Dat vraagt enige investering in tijd en energie maar het loont.

UITSPRAAK

Goede raad is duur, maar het betaalt zich terug.

UITDAGING

Ga eens na wanneer je een belangrijke beslissing met veel impact hebt moeten nemen. Heb je toen raad gevraagd bij wijze en kundige vrienden of kennissen of juist niet? Wat waren de gevolgen?

Dag 32

Auteur: Bram Rebergen
Dag: donderdag 25 maart 2021
Weekthema: Bezint eer ge begint
Dagthema: Je bent een pelgrim

UIT DE BIJBEL - Filippenzen 3:20

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

VIDEOBOODSCHAP:

<https://www.youtube.com/watch?v=0GzOwgTDExY&t=24s>

Dag 33

Auteur: Leo de Vos
Dag: vrijdag 26 maart 2021
Weekthema: Bezint eer ge begint
Dagthema: Ik ben tevreden eenvoudig te leven

UIT DE BIJBEL - 1 Thessalonicenzen 4:11-12

...en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben, opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buitenstaan, en niets nodig hebt.

In Thessalonica, destijds de hoofdstad van Macedonië, bestond een sociaal systeem van positieve afhankelijkheid. Arme sloebers stonden op de stoep bij een rijke burger om geld of voedsel te ontvangen in ruil voor eerbetoon en diensten. Dat verhoogde de status van de rijken die daarvoor wel bereid waren aalmoezen uit te delen. Mooi geregeld zou je zeggen. Maar het had ook een nadeel. Werkschuwe klaplopers die op het marktplein rondhingen en met hun dagelijkse roddels een hoop kabaal veroorzaakten, werden op die manier in staat gesteld hun luie leventje voort te zetten. Paulus waarschuwt de gelovigen van de stad met klem niet te parasiteren op edelmoedigheid, in eigen levensonderhoud te voorzien en een waardig leven te leiden. Er staat letterlijk: 'Wees *ambitieu*s in het rustig zijn, om jezelf te kunnen bedruipen, etc...' Dat was daar en op dat moment het verschil dat christenen konden maken.

UIT HET LEVEN

Het verschil wordt sowieso in alle tijden gemaakt door te leven in eenvoud. Ik kende iemand in Rotterdam die voortdurend zoveel weggaf aan mensen die even in de knel zaten dat zijn vrouw telkens tegen het eind van de maand op de rem moest trappen. Het leven met Jezus was voor hem zo de moeite waard dat al wat hij verder bezat vrij kwam voor anderen. Zijn levensstijl stond beslist haaks op die van zijn omgeving. Het is tamelijk ongewoon voor ons om zo te leven. Als het gaat om wat we hebben, is het streven een grafiek met een lijn die naar boven loopt. We willen altijd meer en niet minder. Dat geeft onrust omdat het 'genoeg' niet lijkt op te doemen. Tik eens in op Youtube 'tevreden zijn' en je krijgt een rij filmpjes die het 'tevreden zijn' als een probleem schetsen dat moet worden opgelost. Het eerste, <https://youtu.be/3pvEOCDINBw> is al getiteld: 'Waarom ben ik nooit tevreden?'

Het is heel goed te verklaren. We zijn niet geschapen voor 'een beetje'. We zijn niet eens geschapen voor 'veel' of 'bijna alles'. Nee, God heeft een verlangen in ons gelegd waaraan de hele wereld niet kan voldoen. In de orthodoxe gemeenschap waar ik lange tijd verbleef gold de merkwaardige metafoor: 'Een ronde wereld past niet in een driehoekig hart'. We zijn aangelegd op de eeuwigheid en op niets minder. 'Mijn hart is onrustig tot het rust vindt in U o God', beleed Augustinus. Hij had het besef nog dat de meesten in onze wereld kwijt lijken te zijn, zodat wij zijn aangewezen op een ongerichte hartstocht naar 'meer', en 'nog meer'.

Begeerte en peace of mind vormen samen een tegenstelling die ons scherp kan maken. Laten we heel bewust blijven beseffen dat onze honger naar 'meer' onmetelijk groot is, zodat we niet eerder tevreden zijn voor we verzadiging vinden bij de Enige die deze kan geven, zodat we daarna verder kunnen leven van niks zoals die Rotterdammer, en zoals Paulus het hier zegt: 'Opdat u ... niets nodig hebt.'

UITSPRAAK

'Een ronde wereld past niet in een driehoekig hart' - geloofswijsheid uit de Gereformeerde Gemeenten

UITDAGING

Een test om te leven in eenvoud: doe eens een tijdje zonder je mobiel, de tv, koffie, uitslapen, iets anders waar je niet buiten kunt... Dat zijn allemaal manieren om te vasten waarvoor de 40-dagentijd uitermate geschikt is.

Dag 34

Auteur: Leo de Vos
Dag: zaterdag 27 maart 2021
Weekthema: Bezint eer ge begint
Dagthema: Verantwoording afleggen

UIT DE BIJBEL - Lukas 16:8-9

En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.

In een verhaal van Jezus maakt de beheerder van een rijke handelaar er een zootje van. Hij wordt ontslagen en bezoekt meteen een reeks debiteuren van zijn werkgever op bij wie hij het bedrag op hun factuur verlaagt. Dat bedrog levert hem vrienden op bij wie hij na zijn ontslag zal kunnen aankloppen. Dan gebeurt er iets onverwachts.

UIT HET LEVEN

De beheerder bedriegt zijn baas, maar deze zet zich er overheen! Hij prijst het boefje zelfs. Zo diep is hij onder de indruk van de geslepenheid waarmee de kerel zich indekt tegen een armoedig bestaan na zijn ontslag. Streetwise heet dat gedrag bij ons, het staat onvertaald in Van Dale. De 'kinderen van deze wereld' hebben daarvan meer in huis dan de 'kinderen van het licht', zegt Jezus. Je kunt wel verzinnen waarom. Godsdienstige mensen leren elkaar om zich vooral beschaafd te gedragen. Dat leidt nog wel eens tot hypocrisie. Jezus neemt met dit verhaal stelling tegen de zelfgenoegzaamheid die altijd op de loer ligt in een gelovige gemeenschap. Je komt het vaker tegen in de gelijkenissen. Hij keurt de slimheid van de dagdief niet af zoals wij geneigd zijn te doen. Integendeel, Hij geeft ons de raad er een voorraadje van in te slaan. Natuurlijk niet om er iemand mee te beduvelen. Daar heeft Jezus het niet over. Maar voor de rest trekt Hij de vergelijking helemaal door. 'Doe net als dat sluwe mannetje: als je nou toch geld op de bank heb staan, en geld stinkt nu eenmaal (de onrechtvaardige mammon), maak er dan vrienden mee. Als je dan ooit zonder komt te zitten (als je dood gaat), zullen zij gastvrij voor jou zijn (nodigen ze je uit in hun hemelse caravan).'

Onze Heer gebruikte straattaal. Maar niet alleen dat, Hij ging ook mee in primitieve voorstellingen uit die dagen. Denk aan de parabel van de rijke man en Lazarus. Die eindigt in een variant van de Griekse hades, die vrij algemeen werd omarmd door het joodse volksgeloof. De theologen van zijn tijd haalden hun neus op voor zulke heidense plaatjes. Maar het was taal en verbeelding die iedereen begreep. Dit verhaal van de beheerder komt zelfs nog dichterbij het gewone volk. Ook hier speelt Jezus met het hiernamaals, bijna op dezelfde manier zoals wij dat ook nog kennen. Beeld het je maar in. Je staat voor Petrus die aan de hemelpoort op zijn checklist kijkt en begint te knikken: "Ah! Daar heb ik hem, Dirk de Dupe. Je hebt hem een keer uit de penarie gehaald. Hij heeft een goed woordje voor je gedaan. Kom binnen man!"

De gelijkenis geeft aan dat geld beter besteed kan worden aan relaties dan dat het ligt te verroesten. Koop je je vrienden dan niet? Daar hoeft je niet krampachtig over te doen: gulheid met een bijbedoeling is altijd nog gulheid, en de nikkelen munt van de bijbedoeling kan worden omgezet in het goud van de genegenheid.

Er zit een vriendelijke oproep tot verantwoording in de parabel: 'Ga je een beetje verstandig om met je centjes? Je kunt het aan zoveel dingen besteden waar je niet wijzer van wordt. Investeer in relaties, die gaan een eeuwigheid mee. Geld is maar geld. Het deugt verder nergens voor.'

UITSPRAAK

Geld is als mest: het is alleen vruchtbaar als het wordt verspreid - Francis Bacon

UITDAGING

Ga eens bij jezelf na of het wel eens is voorgekomen dat een bij-bedoeling veranderde in een oprechte intentie.

Week 7: Prioriteiten in perspectief

Tekstboek *Jouw Geld Telt* - Hoofdstuk 16 t/m 17

Dag 35

Auteur: Leo de Vos
Dag: maandag 29 maart 2021
Weekthema: Prioriteiten in perspectief
Dagthema: Rijkdom kan het Woord verstikken

UIT DE BIJBEL - Mattheüs 13:22

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Alles is er: het zaad van het Woord en de aarde van het hart. Het wonder van de ontkieming kan plaatsvinden. Maar het zaad doet niks in de aarde. Er slingeren zich overal strengen met gemene angels doorheen die het rusteloos loswoelen. Het zaad wordt opzij gedrukt, zakt in het grondwater en spoelt weg.

UIT HET LEVEN

“Je moet er niet zomaar doorheen kletsen. Ik ben in gesprek!” Dat zegt iemand tegen me die twee getraïnde duimen op haar telefoon laat dansen. In gesprek. Hoe moet ik dat weten? Maar als je goed kijkt naar de handeling die erbij hoort, plus de tijd die al die gesprekken nemen, vraag je je af of de wereld ooit zoveel conversatie heeft gekend. Het is lastig momenten te vinden waarop je er niet ‘doorheen kletst’. Dat gaat maar door. Hoe verwerkt een mens al die dialogen? Wat doen die met je hoofd? Zijn dit misschien nieuwe ‘zorgen van de wereld?’ De zorg om de aansluiting met de kudde niet te missen? Om je identiteit niet te verliezen? Om het ergste dat je kan overkomen te bezweren, namelijk alleen zijn?

De telefoon is maar één enkel voorbeeld van onze manier van in de weer zijn. De verleiding van de rijkdom zit traditioneel in geld en bezit, maar vandaag net zo goed in het aanbod aan tijdsvulling. Dat is de alternatieve rijkdom van nu, die overal voor het opscheppen ligt. Bijna iedereen kan erbij, zodat de verleiding zich tot allen uitstrekt. Je hoeft er geen ‘rijke jongeling’ voor te zijn. Ik hoorde eens een gelovige oude dame zeggen: ‘Het is de bezigheidstherapie van de duivel.’ Christenen uit landen waar ze vervolgd worden, zien het ook onmiddellijk als ze bij ons te gast zijn: de geheimzinnige macht van de ditjes en datjes die ons zo in beslag nemen, zó vol maken dat er niks meer bij kan. Het zijn strengen met doorns die ons hart omwoelen en prikkelen tot zenuwachtige activiteit. Wij hebben het multitasken uitgevonden, hetgeen flauwekul is omdat niemand twee dingen tegelijk kan doen. Wie dat toch doet, doet ze beide half. Er wordt wekelijks gepreekt. Gods Woord komt met grote regelmaat ons leven binnen. De vraag is hoeveel ruimte we daarvoor nog over hebben in ons hart. In deel 3 van de film *The Godfather* zit kardinaal Luciani, de latere paus Johannes Paulus I met maffiabaas Michael Corleone op de rand van een fonteintje te praten. Luciani heeft het over het evangelie. Hij haalt een kiezelsteen uit het water, slaat die doormidden en laat beide stukken aan Michael zien. Hij zegt: “Kijk, dit steentje ligt al eeuwen in deze fontein, maar je ziet hoe het van binnen is: kurkdroog. Zo wordt het evangelie al eeuwen aan de Europese volken gepreekt. Maar bij de meeste mensen dringt het niet door.” Het dringt wel door als er tijd en ruimte voor is. Dan moet het ontkiemen, dat is de aard van het Woord, het is zaad, het kómt uit, daar kun je van op aan. Wie zijn hart zet op het Woord, wordt een vruchtbaar mens.

UITSPRAAK

Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt. - Schopenhauer

UITDAGING

Een week heeft 66 uur als je 56 uur slapen (7×8), pakweg 10 uur eten ($7 \times 1\frac{1}{2}$) en 36 uur werken niet meerekent. Probeer eens te berekenen hoeveel van die 66 uren je besteedt aan bidden, Bijbellezen, nadenken over de geloofspraktijk, kerkgang, meditatie, geloofsgesprekken en lezen van christelijke boeken.

Beoordeel de uitkomst: het is a. teveel, b. genoeg, c. te weinig.

Dag 36

Auteur: René van Loon
Dag: dinsdag 30 maart 2021
Weekthema: Prioriteiten in perspectief
Dagthema: De keuze is aan jou

UIT DE BIJBEL - Deuteronomium 30: 15-16

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Mozes is gekomen aan het einde van zijn lange leven. In zijn slottoespraak voor het volk Israël doet hij een gepassioneerd appèl op de mensen om trouw te blijven aan de HERE. Maar hij beseft ook dat God vrijheid geeft: Hij dwingt niemand om Hem te dienen. Daarom wijst Mozes op de uiterste consequenties: trouw aan God leidt tot leven en zegen, ontrouw aan God leidt tot ellende en dood.

Zegen betekent niet altijd materiële voorspoed. God kan ons in alle omstandigheden Zijn zegen geven, ook in armoede en tegenspoed. Omgekeerd: als wij kiezen voor een weg tegen Zijn bedoelingen in, staat hier een duidelijke waarschuwing: dat is een doodlopende weg. Vandaar de oproep: 'Kies voor het leven!'

UIT HET LEVEN

De grote evangelist Billy Graham trok de wereld over en trok stadions vol mensen als hij het Evangelie bracht. Steeds stelde hij mensen voor de keuze, net als indertijd Mozes: het is vóór of tegen God, je geeft je over aan Jezus of niet. Graham liet nadrukkelijk zien dat niet kiezen óók een keuze inhoudt. Je daden laten zien wat je kiest. Als je de tijd laat verstrijken, maakt de tijd de keuze. Ben je wel blij met wat dan de uitkomst is? God geeft je de kans zélf te kiezen. De zegen ligt ook voor jou klaar. De boodschap van Billy Graham hoor je op https://www.youtube.com/watch?v=zp0_xcOcuTI.

UITSPRAAK

Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn is wat je doet.

UITDAGING

De grote uitdaging is om de keuzes in je leven niet uit te stellen. Welke keuze zeurt al langere tijd in je hoofd? Van welke keuze weet je dat je die moet maken? Hak de knoop vandaag nog door!

Dag 37

Auteur: Leo de Vos
Dag: woensdag 31 maart 2021
Weekthema: Prioriteiten in perspectief
Dagthema: De proef doorstaan

UIT DE BIJBEL - Deuteronomium 8:16-17

Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaders niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.

Dat is eigenaardig: God stelt op de proef, maar niet door te zwijgen en iets achter te houden, maar juist door te spreken en iets te geven! Zijn stem komt binnen via de berg van Mozes en zijn gift, het manna via de lucht. De proef zit hem dan ook niet in het volhardend en gelovig wachten. Het zit hem alleen maar in de erkenning, in het dankjewel zeggen voor het goede dat er al is. Dat is alles. Voor de juiste oriëntatie van het volk geeft Hij iets dat onbekend was, zelfs bij het voorgeslacht. Want een berg praat niet en eetbare spullen vallen niet uit de lucht. Als dat toch gebeurt, weet je meteen waar het wel vandaan komt. En het einddoel van God is om ons wel te doen.

UIT HET LEVEN

“Ik heb niks met God hoor,” zei iemand op geruststellende toon, “maar als Hij er is, mag ie wel blij zijn met mij. Ik zit niemand in de weg, accepteer iedereen en help mijn burens als ze me nodig hebben.” God had het echt met hem getroffen. “Ach, Hij weet dat ie me kan vertrouwen,” kwam er nog laconiek achteraan. “En zegent Hij je dan ook?” Die vraag moest ik even uitleggen. “O je bedoelt mijn centen en mijn spulletjes... kijk jongen dat hebben deze handjes allemaal zelf verdiend.” “En dat je in staat bent dan... om te *kunnen* werken?” was mijn laatste christelijke poging. Hij tikte tegen zijn borst en zei: “IJzeren gestel jongen.” Ook de fysieke constitutie maakte deel uit van zijn voorraad zelfffabricaat.

Veel van ons zijn anders. Maar dat betekent niet noodzakelijk: beter. Het is in onze tijd onder christenen zelfs een traditie geworden om erover te klagen dat God het allemaal zo moeilijk maakt. We snappen maar niet waarom Hij ‘het toelaat’. Maar onze tijd is niet moeilijker dan een andere. Bovendien ben jij in elke tijd, hoe gevaarlijk ook, zelf aanwezig met al je mogelijkheden die je vrij mag benutten. Wat let je? Wij kunnen wel iets leren van die pochende kerel. Hij is zich heel goed bewust van wat hij in voorraad heeft, en hoeft alleen maar te erkennen waar het vandaan komt. Als hij daartoe bereid is, krijgt zijn zelfbewustzijn de juiste oriëntatie.

Dietrich Bonhoeffer wees erop hoe we er in de kerk aan gewend zijn geraakt God te verbinden met de randen van het leven: problemen, tegenslag, ziekte, rampen, doodgaan. Hij pleitte er in zijn boeken voor om God weer te gaan erkennen in het centrum van ons bestaan, dat wil zeggen daar waar we sterk zijn, waar we blaken van gezondheid en onze longen volzuigen met levenslust. Als we daar God aanroepen, kunnen onze wensenlijstjes worden vervangen door hymnen. Dan zal God weer tronen op de lofzangen van zijn volk. Dat is de eenvoudige proef die God met ons aangaat, zoals toen met de Israëlieten. Laten we hem de eer geven van onze kracht, ons verstand en onze energie en Hij zal ons wel doen. Bonhoeffer leefde ernaar en was in de gevangenis van Tegel als een vader voor de anderen, zo jong als hij was. Hij straalde rust uit, ook tijdens de bombardementen. Een nazi-arts schreef later dat zijn gezicht glansde toen hij hem vlak voor de bevrijding moest ophangen.

UITSPRAAK

Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed - Khalil Gibran (Libanees schrijver en kunstschilder)

UITDAGING

Hoeveel procent van je gebeden bestaan uit vragen en hoeveel uit danken?

Dag 38

Auteur: Bram Rebergen
Dag: donderdag 1 april 2021
Weekthema: Prioriteiten in perspectief
Dagthema: Doe wat Jezus zegt

UIT DE BIJBEL - Mattheüs 7:24-27

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.

En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

VIDEOBOODSCHAP:

<https://www.youtube.com/watch?v=oj5UByBqq3s&t=28s>

Dag 39

Auteur: Leo de Vos
Dag: vrijdag 2 april 2021
Weekthema: Prioriteiten in perspectief
Dagthema: De paradox van 'Goede Vrijdag'

UIT DE BIJBEL - Kolossenzen 2:13-14

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

De zaak van de Kolossenzen en daarmee ook die van ons wordt heel helder geschilderd: we waren op voorhand ter dood veroordeeld door onze schendingen van Gods wetten en het feit dat we geen deel hadden aan zijn Verbond. Maar nu is Christus de dood ingegaan om ons eruit te halen. Onze status is radicaal veranderd. Wij zijn samen met hem opnieuw levend geworden. God gaat daar volledig in mee en vergeeft ons alles. Hoe is dat mogelijk? Er lag een vonnis klaar met de bepaling van de doodstraf in naam van de Eeuwige, en dat was in principe al uitgevoerd ook! Hoe kan zoiets worden teruggedraaid? Op die vraag hebben we geen antwoord. Zelfs de engelen staan te popelen om iets van dat geheim te mogen vatten. We kunnen alleen maar gelovig aanvaarden dat het offer van Jezus een teniet verklaring inhoudt. God haalt het, door hemzelf ondertekende, doodvonnis uit ons leven weg en spijkt het op een nieuwe bestemming waar het als een eeuwig teken van genade zal blijven hangen: het kruis.

UIT HET LEVEN

In het antieke Griekenland is het voorgekomen dat een man die ter dood veroordeeld was, werd vervangen door een vriend die zich vrijwillig aanbood. De vriend vroeg of hij zijn zaken nog mocht regelen en beloofde binnen de vastgestelde termijn van een paar weken terug te zijn. Hij kreeg toestemming en vertrok, met de vermaning op tijd terug te zijn omdat anders de veroordeelde zou worden geëxecuteerd. Hij was op tijd terug en gaf zijn leven voor zijn vriend. Zoiets is dus mogelijk.

Maar Jezus stierf niet vanwege een diepe vriendschap. Paulus zegt dat wij verzoend werden toen wij nog vijanden waren. Vijanden. Dat is een harde noot om te kraken, vooral als je bent opgegroeid in een evenwichtig en gelovig gezin waar de Heer een belangrijke plek heeft gekregen. Het zelfbeeld is aan het veranderen in de christelijke gemeente. We willen niets meer weten van het oude zondaarsbeeld en ik denk dat dat ook wel terecht is. Daar werd onbijbels lood aan gehangen met de potentie om je van God te vervreemden in plaats van hem te vinden. Maar de weegschaal slaat ook wel eens door naar de andere kant. Er zijn ook gelovigen die gretig aannemen dat de meeste mensen deugen, terwijl het boek van Rutger Bregman met die titel alleen maar een hele rij uitzonderingen laat zien. Was het fraaie gedrag van al die voorbeelden dagelijkse kost, zou er geen boek over geschreven zijn.

Ik denk dat we van het woord vijand de zichtbare, actieve buitenkant moeten weghalen. Het is in de eerste plaats een geestelijke kwestie. Natuurlijk zijn er heel veel mensen van goede wil, op wie aan de buitenkant niets valt aan te merken. Alleen, die hebben Jezus' offer net zo hard nodig als alle anderen, om de simpele reden dat zij evenmin volmaakt zijn als de slechteriken. Maar God is wel volmaakt, en het is onmogelijk dat het volmaakte eeuwig verenigd wordt met het onvolmaakte. De eeuwige gemeenschap met God kan alleen een feit worden door de

wonderlijke ruil die op het kruis heeft plaatsgevonden, de paradox van Goede Vrijdag. Wie gelovig aanvaardt wat daar gebeurd is, wie Gods definitieve oplossing voor het zondeprobleem van harte accepteert, die gaat een nieuw leven binnen dat uiteindelijk volmaakt zal zijn en uitstekend past in Gods rijk.

UITSPRAAK

Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt - Augustinus

UITDAGING

Bepaal eens voor jezelf wat precies een echte vriend is en kijk hoeveel mensen die je kent aan dat profiel voldoen, en of het voor jouzelf ook klopt.

Dag 40

Auteur: Paul van der Laan
Dag: zaterdag 3 april 2021
Weekthema: Prioriteiten in perspectief
Dagthema: Pasen biedt perspectief

UIT DE BIJBEL 1 Korinthe 15:12-19

Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. (HSV)

Paulus onderstreept in dit hoofdstuk het wezenlijke belang van de feitelijke en lichamelijke opstanding van Christus. Om dit te onderbouwen noemt hij in vers 6 van dit hoofdstuk dat Christus aan vijfhonderd broeders tegelijk is verschenen. Mij dunkt dat dit in een rechtszaak als overtuigend bewijs zou worden beschouwd.

UIT HET LEVEN

Mijn kleinzoon Lasse (4 jaar) gelooft nog in Sinterklaas. Er komt een dag, dat hem verteld zal worden dat deze goedheiligman slechts een verklede man is. Het zal hem wel verrassen en wellicht teleurstellen, maar zo leert hij om onderscheid te maken tussen wat feitelijk waar is en wat verzonnen is. Dat is belangrijk. Als wij het over de lichamelijke opstanding uit de dood van Jezus Christus hebben, dan is dat geen verzonnen verhaal, zoals sommigen stellen. Anderen beweren dat het niet uitmaakt of Jezus feitelijk is opgestaan, zolang Hij maar is opgestaan in je eigen hart. In het Schriftgedeelte van vandaag gaat Paulus radicaal in tegen dit soort meningen. Hij noemt zelfs dat als wij dat zeggen, wij “*de meest beklagenswaardige van alle mensen*” zijn. Door de opstanding van Jezus af te doen als een fictie of mythe, doen wij tekort aan de almacht van God en gaan wij voorbij aan de prachtige toekomst die Hij ons heeft beloofd: een duizendjarig vrederijk en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Omdat wij in die verwachting leven is Pasen het belangrijkste christelijke feest. Zo waarachtig Christus is opgestaan, zo zullen deze beloften werkelijkheid worden. Laten wij in lijn met de eerste christenen daarom volmondig belijden: *de Heer is **waarlijk** opgestaan!*

UITSPRAAK

Als Jezus opstond uit de dood, dan moet je ook alles accepteren wat Hij zei. Als hij niet uit de dood is opgestaan, dan hoef je Zijn woorden niet serieus te nemen. De kwestie waar alles van afhangt, is niet of Zijn onderwijs je aanstaat of niet, maar of Hij al dan niet uit de dood is opgestaan. Bron: Timothy Keller

UITDAGING

Luister naar het prachtige lied Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)



Klik op de foto of op: <https://youtu.be/YJ69mTCyVX8>

*De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!*

Wat betekent het voor jou dat de dood is verslagen?

NAWOORD

Met deze meditatie zijn wij aan het einde gekomen van deze reeks van veertig vastenmeditaties. Wij hopen dat de overdenkingen je meer inzicht hebben gegeven in wat de Bijbel zegt over financieel discipelschap. Namens Stichting Encour en Gabriël Financiële Bescherming danken wij je voor je deelname en spreken de wens uit dat deze aangereikte principes je blijvend mogen inspireren. Voor iedereen een gezegende paastijd toegewenst. Vier het feest dat Jezus **waarlijk** is opgestaan!