



Leven zonder zorgen

UIT DE BIJBEL

Mattëus 6:31-33 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

UIT HET LEVEN

In Genk (België) voorziet “Ons Kinderhuis” al vele decennia in een tijdelijk thuis voor kinderen en tieners uit problematische levenssituaties. In de beginjaren gebeurde dat volledig op geloofsbasis, dat wil zeggen dat zij voor de inkomsten nagenoeg volledig afhankelijk waren van giften. Het kwam soms voor dat de giftenstroom opdroogde en dat er niet voldoende eten was om de kinderen te voeden. Zo was er in de zestiger jaren van de vorige eeuw een dag dat er bij het ontbijt geen brood was. Toch lieten de tantes (leidsters) de kinderen aan tafel komen. Deze waren gedekt met lege borden. Tante Rie opende het gebed: “Heere God, wij danken u, dat u weet wat wij nodig hebben en wij danken u voor het brood dat gaat komen”. Zij had nauwelijks “Amen” gezegd of er werd aan de deur gebeld. Buiten stonden op de stoep manden vol broden, broodjes en koffiekoeken. De tantes brachten de manden met tranen in de ogen naar binnen. Voor de kinderen was dit niet meer dan normaal. Er was toch voor gebeden?

Dit waargebeurde verhaal kent vele varianten. In “Ons Kinderhuis” is dit bepaald niet het enige wonder van voorziening geweest. Toch is het iedere keer weer verrassend en bemoedigend. Zoals God het volk van Israël voorzag in manna en kwakkels tijdens hun tocht door de woestijn, zo voorziet Hij in ons dagelijks brood. Jezus leerde ons wel om daarvoor te bidden, zodat wij God kunnen danken als er weer brood op de plank is en zodat wij beseffen dat het door zijn voorziening is dat wij dit ontvangen.

UITSPRAAK

Een vast salaris is een groot goed, zo lang we maar beseffen dat dit Gods voorziening is voor ons levensonderhoud.

UITDAGING

Schrijf eens tenminste tien categorieën, zoals voedsel en kleding, op die God in Zijn schepping heeft gelegd om de mens te voorzien in zijn elementaire levensbehoeften. Deel dat [hier](#) op facebook pagina. Je zult verbaasd zijn, waarin God allemaal heeft voorzien.

