



Dag 11: maandag 18 maart 2019

Wanneer ben je arm?

UIT DE BIJBEL

Johannes 1:12 *“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”* De apostel Johannes verkondigt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie in brede stroken het goede nieuws. Hij die alles geschapen heeft is mens geworden en door Hem heeft de mens de mogelijkheid om zijn status blijvend te veranderen.

UIT HET LEVEN

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Kille cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat het aantal langdurige armen in Nederland stijgt en er al meer dan 1 miljoen Nederlanders de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Het CBS hanteert een ‘lage-inkomensgrens’ die verschilt per type huishouden: 1.030 euro netto per maand voor een alleenstaande, 1.560 euro voor een eenoudergezin met twee kinderen, enzovoort. Zeker in vergelijking met andere landen lijkt dit een heel bedrag, dat men te besteden heeft, maar maakt dat de armoede minder reëel of minder schrijnend? Als kind groeide ik ook op in relatieve armoede. We sliepen met elf kinderen op één niet al te grote slaapkamer in het hartje van de Amsterdamse Jordaan. Zelf was ik nummer 10 in het gezin. De Jordaan was toen nog een echte volkswijk. Door de onderlinge solidariteit, heb ik als kind onze leefomstandigheden nauwelijks als armoede ervaren. Naarmate ik ouder werd, gingen mijn oudere broers en zusters aan het werk. Meer dan een lagere schoolopleiding was voor hen niet weggelegd. Er moest geld op de plank komen. Als ik mijn oudste broer Arie hoor spreken over die magere jaren, dan lijkt het soms wel eens of hij het over een ander gezin heeft. Armoede heeft klaarblijkelijk veel te maken met je referentiekader. Mijn wereld was als kind niet groter dan de wijk waar ik leefde. Mijn oudste broer Arie werkte toen bij Hotel de l’Europe, waar de rijken der aarde vertoefden. Hij leerde een totaal andere wereld kennen. Sommige mensen berusten in hun lage status. Een bekend spreekwoord in de jaren van mijn jeugd, dat door Louis Davids al in de dertiger jaren bezongen werd, luidde: “als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”. Wat een deprimerende gedachte. Het staat haaks op de Bijbelse waarheid, dat ieder mens naar Gods beeld is gemaakt. (Gen. 1:27). Toen ik in 1973 tot geloof kwam veranderde mijn wereldbeeld radicaal en werd ik mij bewust van mijn waarde in Christus. Daardoor kon ik mij ontworstelen uit de fatalistische gedachte, dat ik het nooit ver zou schoppen vanwege mijn bescheiden afkomst. Sindsdien weet ik dat ik niet arm ben, maar rijk omdat ik door Gods genade Zijn kind geworden ben.

UITSPRAAK

“Extreme armoede waar dan ook bedreigt de veiligheid van de mens wereldwijd.”

– Kofi Annan, Zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

UITDAGING

Als er omstandigheden zijn die je terneerdrukken of als je lijdt aan een minderwaardigheidscomplex kijk dan eens in een spiegel. Zeg hardop: “Door genade ben ik een kind van God”. Denk dan eens na over hoe Christus je ziet. Voor Hem ben je zoveel waard, dat Hij Zijn leven voor je gaf. Bid dan dat Hij je helpen wil om je omstandigheden en jezelf te zien vanuit Zijn perspectief. Kijk dan opnieuw in de spiegel. Wat zie je nu?

Doe je ook mee aan dit uitdagende, leerzame en inspirerende 40 dagen project? [Meld je dan hier aan voor de gratis e-mails.](#)

Contact T 033 455 6555 • E info@gabrielfb.nl

Zielhorsterweg 71, 3813 ZX Amersfoort

Kvk 18061413 • [afmelden](#) • [contact](#)

